

Kerst in Rwanda



Kerst is één van de grootste christelijke feesten in Rwanda!

Wanneer de Rwandezen Kerst vieren houden ze een collecte, deelt iedereen het eten met elkaar en worden er Kerstmusicals gespeeld over de geboorte van de Heere Jezus.

Net zoals in Nederland komen er met Kerst veel mensen naar de kerk in Rwanda, ook mensen niet meestal niet naar de kerkdiensten toe komen. Ook bouwen veel Rwandezen met Kerst een stal na, deze noemen ze een 'IKIRUGU', om zo te laten zien waar Jezus was geboren.

Op zondagsschool wordt er al Kerst gevierd voor 25 december. Alle kinderen komen dan bij elkaar en zingen christelijke Kerstliederen. Ook op de zondagsschool wordt het Kerstverhaal met elkaar uitgespeeld. Daarnaast krijgen de kinderen onderwijs over de geschiedenis van de geboorte van de Heere Jezus.



Op de zondagsschool wordt met Kerst samen gegeten, alle kinderen die dat kunnen nemen iets mee om te delen met elkaar. Rwanda is een arm land, maar op sommige plekken krijgen de kinderen ook snoepjes, chocolade, biscuitjes en soms zelfs cadeautjes met Kerst.



Alle christenen in Rwanda houden ervan om Kerst te vieren! Bij de ene kerk ziet dit er weer net wat anders uit dan bij de andere kerk.

Sommige kerken geven extra christelijk onderwijs bij Kerst, doen sportactiviteiten met elkaar en spelen Bijbelquizen. De kinderen die de Bijbelquiz winnen krijgen bijvoorbeeld een schrijfboekje met kleurpotloden cadeau en soms zelfs een Bijbel!



Kerst is echt een hoogtepunt in het jaar voor de kinderen in Rwanda!