



Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt, en toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op.

BIJBEL

Barmhartige Samaritaan  
Lukas 10

BOND VAN HERVORMDE  
**ZONDAGSSCHOLEN**  
op gereformeerde grondslag

