



De HEERE geeft Mozes opdracht het Pascha te houden. Ze moeten een volkomen lam slachten, braden en eten. Het bloed strijken zij langs de posten van de deur. Ze eten broden die niet gegist zijn, met een bittere saus. Ze eten snel en staan klaar om te vertrekken: met het opperkleed over de gordel omhoog getrokken, hun schoenen aan en de staf in de hand. In die nacht zal elke oudste in Egypte sterven. De HEERE zal voorbij gaan waar het bloed aan de deur is. Als ze in het beloofde land zullen zijn, moeten ze het Pascha onderhouden. Hun kinderen zullen vragen wat dit betekent en dan zullen de vaders uitleggen waarom het Pascha werd ingesteld.

BIJBEL

REDDING DOOR
BLOED AAN DE
DEUR
Exodus 11-12

BOND VAN HERVORMDE
ZONDAGSSCHOLEN
op gereformeerde grondslag

