

Volg de pijlen, wat lees je dan?



Er stond geen bordje bij de stenen, maar als het er wel gestaan had, wat had er dan op kunnen staan?



Oplossing is:

Je zult vast weleens bij je opa of oma zijn geweest. Daar zal je ook wel eens oude foto's hebben bekeken van gebeurtenissen of plaatsen waar jij niet bij bent geweest. Aan je opa of oma stelde je dan de vraag: 'Oma, opa, wanneer is deze foto gemaakt?' Op deze vraag ging je opa of oma een lang verhaal vertellen over wat er was gebeurd en waarom deze foto was gemaakt. Spannend altijd, omdat je een verhaal hoort waar je niet bent bij geweest.



BIJBEL

DE DOORTOCHT
DOOR DE
JORDAAN
Jozua 4

BOND VAN HERVORMDE
ZONDAGSSCHOLEN
op gereformeerde grondslag

