

Leeftijd 10-12 jaar



ARGWAAN OP VLIELAND (deel 10)

door **Adri Burghout**

Illustraties: Adri Burghout

Uitgeverij De Banier, Apeldoorn

Leeftijd: 9-12 jaar

148 blz.

Prijs: € 9,95

Inhoud:

Edwin en Vera gaan met hun vriend Peter en beide ouders op vakantie naar Vlieland. Ook de honden Tim en Tor mogen mee. Ondertussen vaart Arthur, met zijn vier vrienden, op het jacht van zijn vader naar Denemarken. Wat niemand weet, alleen Thierry, is dat Arthur drugs heeft verstoppt onderin zijn bed. Ter hoogte van Vlieland raakt Thierry een boei. Door de klap stoot Arthur zijn hoofd en wordt bewusteloos. Thierry stuurt zijn vrienden met het reddingsbootje naar Vlieland. Zelf laat hij het jacht op het strand stranden. Hij gaat ervandoor met de drugs en het geld. Edwin vindt de bewusteloze Arthur. Met een ambulance helikopter wordt Arthur naar het ziekenhuis vervoert. Later op de dag komen ze de andere drie jongens tegen. Ze komen erachter dat Thierry hen bedrogen heeft. Edwin en Peter gaan op wacht staan bij de veerboot. Ook de andere drie jongens helpen mee. Bijna ontvlucht Thierry op de veerboot. Gelukkig wordt hij door Edwin en Tor gepakt.

Beoordeling:

Deel 10 en ook het laatste deel van de serie Tim en Tor. Een vlot geschreven boek. Het begint met twee verhalen die afwisselend verteld worden. Ze spelen zich gelijktijdig af, de twee families die op vakantie gaan en de vijf vrienden die gaan varen. Vooral jongens en meisjes die van avonturen houden, zullen dit boek in één adem uitlezen. De christelijke identiteit is verweven door het boek. Aan het eind wordt duidelijk gemaakt dat we niet trots moeten zijn, maar dankbaar!

Eindoordeel:

Warm aanbevolen



DE NACHTWACHT, de Campers, deel 3

door **Johan Leeflang**

Omslagtekening en illustraties: Adri Burghout

Uitgeverij De Banier, Apeldoorn

Leeftijd: vanaf 10 jaar

153 blz.

Prijs: € 9,95

Inhoud:

Sander, Rhodé en Michiel beginnen aan hun derde week vakantie in België. Ze mogen de camper op de parkeerplaats van fort Eben-Emael zetten. Dit tientallen jaren oude fort ligt vlakbij de grens met Nederland, op korte afstand van Maastricht. Het drietal maakt kennis met Alain, de keurige eigenaar van een chique restaurant. Ook ontdekken ze dat er een geheime gang moet zijn die vanuit het fort naar Nederland leidt. Maar als ze hun tent enkele nachten op het grasveld bovenop het fort zetten, blijkt het daarbinnen geen zuivere koffie te zijn. Wat speelt zich in die donkere ruimtes af? Voordat het antwoord op die vraag duidelijk wordt, belanden ze in een spannende situatie ...

Beoordeling:

Het boek is geschreven voor avontuurlijke jongens en meisjes vanaf 10 jaar. Het is een erg spannend boek. Het gezin laat in de vakantie zien dat ze christen zijn door op zondag naar de kerk te gaan. Als tweede dienst houden ze een hagenpreek op de camping. Waaronder ze bezoek krijgen van een ouder echtpaar. Zij komen vol belangstelling luisteren naar het zingen. Vroeger leerden ze op een christelijke school ook de liederen, maar nu gaan ze nooit naar een kerk. Vader heeft een gesprek over de kerkhervorming. Ze zingen met elkaar 'Het Lutherlied'. Vader leest aan tafel uit de bijbel en er wordt gebeden. In het boek krijg je al lezende veel informatie over de Tweede Wereldoorlog.

Leeftijd 10-12 jaar

Over de verovering van het fort Eben- Emael. En over het bewaken van de mooiste schilderijen die Nederland heeft. Grappig is dat Michael regelmatig een rijmpje maakt.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen



DE PROOI VAN DE JAGER

door Jan Willem Blijdorp

Uitgeverij Mes, Vierhouten

Leeftijd: vanaf 10 jaar

155 blz.

Prijs: € 8,95

Inhoud:

Omdat haar vader een baan krijgt in een wildpark in Afrika, verhuist de twaalfjarige Amy met haar ouders vanuit Londen naar Botswana. Daar leert ze Eto kennen, de zoon van één van de rangers van het wildpark. Hij wil dolgraag verder leren, maar daar hebben zijn ouders de middelen niet voor. Samen met haar vader en moeder bedenkt Amy een oplossing voor dit probleem. Op een dag ontdekt Eto's vader sporen van blote voeten in het zand bij een drinkplaats. Hoe deze er komen is een raadsel, dat Eto en Amy maar wat graag willen oplossen. Tijdens hun zoektocht naar de waarheid ontdekken ze dat het leven in een wildpark niet zonder risico's is.

Beoordeling:

Dit boek is geschreven voor zowel jongens als meisjes vanaf 10 jaar. Het is een spannend boek waarvan het verhaal zich afspeelt in een voor de meesten niet alledaagse omgeving: Afrika. Het boek leest makkelijk, is spannend en leerzaam. Soms staan er voetnoten onder aan de bladzijden om woorden uit te leggen. Het boek is een duidelijk Christelijk boek. Er wordt uit de Bijbel gelezen en gebeden. Ook verder in het verhaal getuigt de vader van Amy, dat voor God elk leven waarde heeft. Hij wil dolgraag dat we Hem in ons leven leren kennen.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen



HET GEHEIM VAN GROEP 6

door Gisette van Dalen

Illustraties: Albert Bloemert

Uitgeverij De Banier, Apeldoorn

Leeftijd: 9-12 jaar

Leesniveau: AVI M5

113 blz.

Prijs: € 9,95

Inhoud:

Het is helemaal niet gezellig op het schoolplein van Bram en Tijs. Waarom doet Marco uit groep 8 zo vervelend? Na een flinke vechtpartij wordt het ineens duidelijk: Marco heeft een probleem! Een heel vervelend probleem. Tijs, Bram én hun klasgenoten uit groep 6 besluiten hem te helpen. Maar niemand mag het weten. Zelfs meester Rien niet. De klas denkt na over een plan. Bram en Tijs zijn er vast van overtuigd dat de metaaldetector van Tijs' vader daarbij van pas komt. Zou het hen lukken om Marco hiermee te helpen?

Dit is het vierde deel over Bram, Tijs en hun klas. Eerder verschenen De grap van groep 3, De kunst van groep 4 en Het geheim van groep 5.

Beoordeling:

Leeftijd 10-12 jaar

Met een glimlach op je gezicht lees je dit boek vanaf de eerste bladzijde. Wat een boefjes daar in groep 6. Hele herkenbare en levensechte situaties die zo in iedere klas kunnen spelen. Jongens en meisjes die dit boek ontvangen en lezen zullen genieten van dit verhaal. Identiteit is mooi verwoord en passend verweven in het gehele boek. Mooie uitgave met passende illustraties.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen



JACHT OP DE GOUDZOEKERS

door Teunie Suijker

Illustraties: Roelof van der Schans

Uitgeverij Den Hertog, Houten

Leeftijd: vanaf 9 jaar

Leesniveaue: AVI E5

106 blz.

Prijs: € 9,50

Inhoud:

Nicky en Vince genieten van hun leven in Brazilië. Met hun vriend Lenno, een indianenjongen, trekken ze vaak de jungle in. Maar waarom gaat Lenno alleen op ontdekkingsstocht? Dan vertelt vader dat er iets verdachts is gezien in de jungle. Als er echt goudzoekers actief zijn, gebruiken ze gif om goud te vinden. Ze móéten gestopt worden voor het te laat is voor de planten, de dieren en Sousca, de lievelingsdolfijn van Lenno. De drie vrienden krijgen een spannende opdracht van vader. Komen ze de goudzoekers op het spoor?

Beoordeling:

Spannend boek wat de kinderen meeneemt naar de jungle van Brazilië. Identiteit is op natuurlijke wijze verwerkt en in het gehele boek opgenomen. Mooi om de kinderen een hele andere cultuur te laten ervaren. Maar ook een cultuur waar Gods woord mag worden gebracht.

Eindoordeel:

Aanbevolen



MISTIG SPEL

door Arna Deelen

Illustraties: Roelof v.d. Schans

Uitgeverij De Banier, Apeldoorn

in samenwerking met Stichting Open Doers:

deel 10 in de serie vervolgde kerk

Leeftijd: vanaf 10 jaar

143 blz.

Prijs: € 9,95

Inhoud:

Anh ziet haar grote wens in vervulling gaan: ze mag naar school. Ze wil graag juf worden om aan de kinderen van haar stam (de Hmong in Vietnam) het Evangelie te kunnen doorgeven. Ze kan heel goed leren en dit wekt jaloezie op bij de zoon van het dorpshoofd, Dinh. Ze merkt dat hij haar steeds achtervolgt. Oma vindt het allemaal heel gevaarlijk en wil niet geloven in God. Ze brengt steeds offers op het huisaltaar. Soms is Anh blij met de mist omdat niemand hen dan kan zien als ze naar de kerkhut gaan. Vader en Anh vertrouwen op God, ondanks dat vader enkele dagen vastzit. Maar wie heeft hen verraden? De diefstal van Dinh (in opdracht van zijn broer Quan) wordt ontdekt en hij mag voor straf niet naar school. Na de vakantie gaat Anh naar een school in de stad omdat ze door de partijleden uitgekozen is om verder te leren. Ze gaat bij tante Brian wonen. Een paar weken later mag ze voor een

Leeftijd 10-12 jaar

weekend naar huis. Ze bezoekt haar vriendin Zulma die door een ongeluk (veroorzaakt door Quan) in coma ligt. Anh bidt of God haar beter wil maken. Voor ze weggaat, knielt ze nog een keer bij Zulma neer. Na haar vurig gebed slaat Zulma haar ogen open: ze is wakker. Van vader krijgt ze een pakje mee dat ze open moet maken als het heel moeilijk wordt op school. In de klas kan ze niet zwijgen over God: ze kan alleen haar land dienen als ze God liefheeft. Ze denkt dat ze daarom van school gestuurd zal worden en is heel verdrietig. Dan maakt ze het pakje open: het is een Bijbel. De woorden van God troosten haar. My-Linh, haar schoolvriendin, heeft iets gehoord: Anh zal niet weggestuurd worden omdat ze haar nodig hebben om meer over de kerk te weten te komen. Anh vlucht daarop naar huis. Haar vader is op dat moment in gesprek met de dorpsleider en Quan. Hij vertelt hen over de Heere Jezus. Het vertrouwen op God maakt hen jaloers. Het dorps hoofd zorgt ervoor dat Anh toch weer naar school teruggaat. God zal bij haar blijven, wat er ook gebeurt.

Beoordeling:

Een positief, christelijk boek, waarin duidelijk wordt hoe moeilijk het kan zijn als er vervolging dreigt. Toch blijven Anh en haar vader vertrouwen op God. Het boek is erg spannend geschreven en de oudere kinderen zullen het boek in één ruk uit willen lezen. Er wordt veel informatie gegeven over het leven in Vietnam.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen



VROUW VERMIST! door Adri Burghout

Illustraties: Adri Burghout
 Uitgeverij De Banier, Apeldoorn
 Leeftijd: vanaf 10 jaar
 148 blz.
 Prijs: € 9,95

Inhoud:

Dario woont met zijn vader in Zwitserland. Zijn moeder is een paar jaar geleden in de bergen verongelukt. Als Dario met zijn vriend Sebastian en zijn opa de bergen in trekken, zien ze een helikopter landen. Er is een reddingsoperatie aan de gang. Een vrouw is in een gletsjerspleet gevallen. Haar zoontje, Felix heeft het zien gebeuren. Dario's vader is dokter en wordt opgeroepen. Hij neemt Felix mee. Later komt hij erachter dat Felix ernstig ziek is. Hij moet geopereerd worden en een beenmergtransplantatie ondergaan. Zijn moeder zou donor zijn, maar is nu vermist. Mede door Dario wordt ze uiteindelijk gevonden.

Beoordeling:

Dit boek is het 1^e deel in de serie 'Douwe en Dario – Redders in de bergen'. 'Douwe en Dario' klinkt als vrienden, maar het is vader Douwe met zijn zoon Dario. Een spannend boek waarin ook verdrietige dingen in voorkomen. Het boek speelt zich af in Zwitserland. Dario wil later ook 'Bergretter' worden. Er wordt duidelijk beschreven hoe de redders in de bergen werken. De christelijke identiteit is verweven door het boek.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen

Leeftijd 10-12 jaar



WAAROM EEN Vlieg OP DE NEUS VAN EEN KERKGANGER MOEST ZITTEN en 51 andere verhalen over Spurgeon voor kinderen door Tony Hutter

Vertaald door Jeanette Wilbrink-Donkersteeg
 Uitgeverij De Banier, Apeldoorn
 Leeftijd: vanaf 10 jaar
 156 blz. Paperback
 Prijs: € 12,95

Inhoud:

In het eerste hoofdstuk In dit derde deeltje met verhalen uit het leven van Spurgeon, vraagt Spurgeon samen met zijn kerkleden, aan de Heere om een taak om voor de weeskinderen te zorgen. Ook het benodigde geld vragen ze aan Hem. In die tijd was er een rijke dame, zij geloofde dat God wilde dat ze een deel van haar geld moest gebruiken voor de arme kinderen in Londen. Zij wordt in contact gebracht met Spurgeon en enige tijd later kan Spurgeon een stuk land kopen. Hier wordt een weeshuis opgebouwd.

Beoordeling:

Dit boekje heeft 52 hoofdstukken. Ieder hoofdstuk begint met een tekst uit de Bijbel. Dan volgt een stukje uit het leven van Spurgeon. Het boekje zit vol met lessen, op geestelijk gebied maar ook praktische lessen, hoe te leven als een christen. Het boekje is ook geschikt om voor te lezen, als verwerking na de Bijbelvertelling.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen



WERELD VOL GEVAAR door Lianne Biemond

Illustraties: Melanie Broekhoven
 Uitgeverij Den Hertog, Houten
 Leeftijd: 9-12 jaar
 Leesniveau: AVI M6
 119 blz.
 Prijs: € 9,50

Inhoud:

'Ggr rommeldebom ...' Langzaam zwelt het geluid van een laag, donker gerommel aan. Onheilspellend. Alle ogen schieten naar het raampje. Dan naar elkaar. En waar dat akelige geluid is. Het klinkt als een groot dier dat boos grommend opstaat.

Het boek wisselt van perspectief: tussen de wereld van Kishan in India en die van Daniël in Nederland. Het begint in India, met het verhaal van Kishan en zijn vriend Jabbar, die jong gehandicapt werd. Opeens is daar een vriendelijke man die hen wil laten werken in een fabriek. Zo zouden ze hun eigen eten kunnen verdienen. Het andere verhaal is dat van Daniël, hij wordt door zijn moeder betrappt met een aansteker die hij wil gebruiken om vuurwerk af te steken. Nederland - Op de laatste schooldag voor de kerstvakantie schuift Richard een werkboek naar Daniël. In een hoekje heeft hij iets geschreven. Ik weet hoe je zelf megaknallers kunt maken! In een schuurtje gaan ze samen aan de slag. Als laatste hoeven ze alleen nog een rotje in de buis te tikken. Dan schiet er een steekvlam omhoog ... India - Elke dag gaat Kishan naar zijn werk. Uur na uur pakt hij lucifers in. In de wijk waar hij werkt, wordt ook vuurwerk gemaakt. Op een dag gaat het ontzettend mis ...

Beoordeling:

Het 'verzonnen' verhaal beschrijft het werken onder primitieve omstandigheden van een fabriek in India. Honderden mensen kwamen al om door ongelukken bij het produceren van vuurwerk. Ook het andere verhaal heeft een boodschap. De namen zijn verzonnen, het verhaal is echt gebeurd. Het laat het gevaar zien van experimenteren met vuurwerk en chemische stoffes. Het boek geeft de schrijvende omstandigheden weer van het werken in fabrieken in

Leeftijd 10-12 jaar

India alsook het gevaar van vuurwerk. De christelijke strekking is summier. Het is wel een boek met een ethische boodschap (kinderarbeid in India, het omgaan met vuurwerk).

Eindoordeel:

Aanbevolen



VAST

door **Leanne van Spronsen**

Illustraties: Melanie Broekhoven

Uitgeverij Den Hertog, Houten

Leeftijd: vanaf 9 jaar

Leesniveau: AVI E5

149 blz.

Prijs: € 9,90

Inhoud:

Stijn is met zijn ouders en zusjes op vakantie op Curaçao. Zijn vader heeft een nieuwe baan en daardoor hebben ze meer geld. Er komt ook een nieuwe auto en Stijn krijgt geld voor nieuwe voetbalschoenen. Die heeft hij echt nodig, want ze gaan een voetbaltoernooi op school organiseren. De klas moet geld bij elkaar brengen voor de slachtoffers van een aardbeving in Chili. Maar bij het voetbaltoernooi komen zijn ouders niet kijken. Er is thuis iets aan de hand, maar Stijn weet niet wat. Hij krijgt steeds ontwijkende antwoorden. Meiden uit zijn klas vertellen dat zijn vader op het politiebureau geweest is. Er wordt verteld dat zijn vader geld gestolen heeft. Stijn gelooft er niets van en wordt woest. Op een dag hoort hij flarden van een gesprek: een rechtszaak, onderzoek. Stijn kijkt op de site van het bedrijf van vader en ontdekt dat zijn naam en foto niet in de lijst van werknemers staat. In de krant leest hij een berichtje over fraude met de letters van de naam van zijn vader. Stijn is zo van streek dat ze het voetbaltoernooi verliezen. Als hij thuiskomt, vertelt vader dat hij voor vier maanden naar de gevangenis moet. Al het geld moet ook terugbetaald worden. Stijn probeert het voor iedereen te verbergen door leugens te vertellen. Op school maakt hij ruzie en krijgt hij verschillende keren straf. De eerste keer wil hij niet mee naar zijn vader. Zo boos is hij! Aan tafel leest hij uit de Bijbel, maar zijn eigen Bijbel en dagboek verstopt hij onder zijn bed. Na een verhaal van de meester verandert Stijn van gedachten en gaat hij de eerstvolgende keer toch mee naar Leeuwarden. Steeds meer komen Stijn en zijn moeder te weten. Stijn schrikt als hij hoort dat zijn vader niet meer durft te bidden. Als moeder een gesprek gehad heeft met de meester besluiten ze om niet langer leugens te vertellen. Stijn houdt een spreekbeurt over de gevangenis en vertelt daarna iets over zijn vader.

Beoordeling:

Een spannend boek met een positief christelijke inhoud. Er wordt geen alledaags thema in dit boek behandeld: een vader die de gevangenis in moet. Eerst worden er leugens verteld, maar aan het eind van het boek wordt duidelijk dat dit niet goed is. Stijns vader ziet het zondige van zijn daden en durft eindelijk God om vergeving te vragen. De worsteling van Stijn met bidden en Bijbel lezen wordt goed beschreven: je merkt dat hij boordevol vragen zit. Hij weet niet waar hij met zijn vragen naar toe moet: een vader die hem in de steek gelaten heeft. Als de leugens voorbij zijn, komt er eindelijk rust.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen

Leeftijd 10-12 jaar



TRAGISCHE ERFENIS

door Adri Burghout

Omslagtekening en illustraties: Adri Burghout

Omslagontwerp en vormgeving: José v.d. Meer

Uitgeverij De Banier, Houten

deel 2 in de serie 'Douwe en Dario'

Leeftijd: vanaf 10 jaar

156 blz.

Prijs: € 9,95

Inhoud:

Dokter Douwe Daman en zijn zoon Dario wonen in Saas-Grund, in Zwitserland. Dario's moeder is overleden. Dario gaat vaak samen met zijn vriend Sebby met opa mee de bergen in. Opa is 'Bergretter' geweest en Dario wil dat ook graag worden. Tijdens een tocht over de gletsjer valt iemand flauw en zorgen opa en Dario voor hulp. Zijn vader kent als huisarts alle inwoners van het dorp. Daarom wordt hij betrokken bij de dood van mevrouw Bumann. Mevrouw Bumann heeft twee kinderen: Mia (die met Markus getrouwd is) en Fabian. Ze is verzorgd door haar zuster Ursula, die op een minder fijne manier met Markus omgaat. Ze denkt dat het Markus te doen is om de erfenis. Enkele weken later zijn ze opnieuw in het dorp om alles rond de erfenis af te handelen. Fabian en Markus besluiten om een tocht in de bergen te maken. Tijdens deze tocht komt Fabian door een lawine in een gletsjerspleet terecht. Hij overlijdt in het ziekenhuis. Tante Ursula denkt dat Markus hem met opzet niet geholpen heeft en geeft hem de schuld. Markus loopt weg. Dario en Sebby maken met opa een tocht over twee gletsjers. Ze ontdekken een spoor dat in een vreemde richting gaat. Bovendien horen ze van iemand dat een man niet teruggekomen is van zijn tocht. Dario, opa en de 'Hüttenwart' gaan op onderzoek uit. Onderweg krijgen ze te maken met een sneeuwstorm. Dan vinden ze een man: Markus. Na een moeilijke tocht komen ze bij de hut terug. Markus wordt met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht. Op de terugweg voelt Dario iets in zijn zak zitten: een GoPro. Op de laptop spelen ze het filmpje af. Het laat de lawine zien, de val van Fabian en de poging van Markus om hem te redden. Ursula schrikt als ze het filmpje ziet, maar Mia is blij. Ze gaat mee naar het ziekenhuis om Markus ervan te overtuigen dat het niet zijn schuld is dat Fabian overleden is.

Beoordeling:

Een positief en spannend boek, dat jongens in één ruk uit zullen lezen. Er staat heel veel informatie in over de gletsjers in het Saasdal, maar dat gebeurt op een natuurlijke manier, helemaal verweven in het verhaal. Je komt onder de indruk van de grootheid van de schepping van God. In het boek komt verder aan de orde hoe moeilijk het is als de weg van God in je leven anders is, dan je wilt. Opa wijst daar op. Maar het is ook leerzaam om te ontdekken, dat je niet zomaar moet oordelen over een ander door iets te veronderstellen, wat je niet kunt bewijzen.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen



LIFELINER 2 EN DE FRIESE EEND

door Adri Burghout

Deel 13 in de serie 'Lifeline'

Omslagtekening en illustraties: Adri Burghout

Uitgeverij De Banier, Apeldoorn

Leeftijd: vanaf 10 jaar

138 blz.

Prijs: € 9,95

Inhoud:

Tijdens een inzet ziet Timo vanuit de lucht een vreemde verkleuring in een maïsveld. Daar wil hij meer van weten.

Leeftijd 10-12 jaar

Maar hoe? Nadat hij bijna een aanvaring heeft met een buizerd krijgt hij ineens een goed idee. In zijn vrije tijd gaat hij op onderzoek uit. Er zijn echter meer merkwaardige zaken die zich in de omgeving van Timo afspelen. Wat is er met de drone van kennis Roel gebeurd? En wat zit er in de groencontainer van de achterburen? Timo weet er geen raad mee. Zal hij de politie inlichten? Timo twijfelt....

Beoordeling:

Een positief christelijk boek. Er wordt rekening gehouden met de zondagsrust. Ook de kerkgang wordt besproken. Het is wel een nadeel dat dit een los deel is in een serie. Op zich is het boek wel als los deel te lezen, maar de lezer valt wel midden in een levensverhaal van Timo en Marjon. Gelet op de achterban van de zondagsscholenbond heb ik twijfels over het slot van het boek als beschreven wordt in welke situatie een drugsverslaafde terecht kan komen en dat eindigt met een afrekening in het criminele circuit waarvan Timo getuige is.

Eindoordeel:

Niet aanbevolen gezien de moord die gepleegd wordt
