

26 december 2009, 10.00 uur

Kerstliturgie

Hervormde Gemeente Jaarsveld



'Jozef, de timmerman'

Welkom + gebed

Zingen: Psalm 98:2

Hij heeft gedacht aan Zijn genade,
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt;
dit slaan al 's aardrijks einden gade,
nu onze God Zijn heil ons schenkt.
Juich dan den HEER met blijde galmen,
gij ganse wereld, juich van vreugd!
Zing vrolijk in verheven psalmen
het heil, dat d'aard' in 't rond verheugt!

Zingen: OT 55

Dit is de dag, dit is de dag,
Die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft.
Wees daarom blij, wees daarom blij
En zing verheugd, en zing verheugd.
Dit is de dag die de Heer ons geeft.
Wees daarom blij en zing verheugd.
Dit is de dag, dit is de dag,
Die de Heer ons geeft.

Stem

'Maria, wees niet bang. God zal met je zijn. Jij mag de moeder zijn van de Zoon van God. Je zult Hem de naam Jezus geven.'
Maria luistert. 'Hoe kan dat allemaal gebeuren?', vraagt ze.
'De Heilige Geest van God laat het gebeuren. Voor God is niets onmogelijk', zegt de engel. Maria is verwonderd en blij.
Ze gelooft wat de engel haar vertelt. Gehoorzaam zegt zij:
'Het is goed wat de Heere aan mij doet.'

Zingen: OT 85

Mijn ziel verheft Gods eer:
Mijn geest mag blij den Heer
Mijn Zaligmaker noemen,
Die, in haar lagen staat,
Zijn dienstmaagd niet versmaadt,
Maar van zijn gunst doet roemen.

Stem

Jozef, de timmerman, is een gelovige man. Hij komt uit de familie van koning David. Jozef wil graag trouwen met Maria. Maar, Jozef hoort dat Maria een kindje krijgt. Hij denkt na wat hij nu het beste kan doen... Hij zal niet met Maria trouwen. Maar dan...

Stem

Jozef droomt en krijgt een opdracht van God: Neem Maria tot je vrouw. Want zij zal een Zoon baren en je zult Hem Jezus noemen; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. Jozef gehoorzaamt en vertrouwt op Gods woorden. Hij doet wat God hem zegt.

Zingen: OT 194

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God.
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.
'k Zie naar Hem op en 'k weet:
Hij is mij steeds nabij!

Gedicht

door de meisjesclub

Dan wordt aan Jozef in de nacht
de blijde boodschap ook gebracht.
Hij neemt Maria tot zijn vrouw,
en samen roemen zij Gods trouw.

Want Jozef, die uit Juda kwam,
was ook uit Davids huis en stam.
Zo wordt de Heiland Davids Zoon;
voor eeuwig zit Hij op de troon.

God heeft ons niet vergeten:
Het Kind zal Jezus heten.
Uit zonden redt Hij Israël;
Zijn naam is ook: Immanuel.

Stem

Zo wordt waar wat de profeet Jesaja al gezegd had:
Ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren,
en Zijn naam IMMANUEL heten.

Zingen: God zal met ons zijn (Jan Visser)
door de jongste kinderen van de zondagschool

God zal met ons zijn,
God is Immanuel,
God zal met ons zijn,
de God van Israël.

Stem

Keizer Augustus geeft een bevel. Iedereen moet naar de plaats,
waar zijn familie vandaan komt. Jozef en Maria gaan op reis
naar Bethlehem. Daar is vroeger koning David geboren. Bij die
familie hoort Jozef. Bethlehem is de plaats waarvan de profeet
Micha al had gezegd: daar zal de Messias geboren worden!

Gedicht

door de meisjesclub

Ik denk aan de nacht toen heel Bethlehem sliep
en Jozef bezorgd langs de woningen liep.
Toen niemand, niemand in heel de stad
een plaatsje voor hem en Maria had.

Ik denk aan de nacht, toen de Heer van ons al,
als wieg vond een kribbe, als woning een stal.
Als kleertjes doeken, geen mensenkind
dat armer ontvangst hier op aarde vindt.

Dat Kind in de kribbe wil ook mijn Herder zijn.
Hij kent al de schaapjes, hoe jong en hoe klein.
Hij vraagt ons te volgen met zachte stem.
't Is nergens zo veilig als dicht bij Hem.

Stem

Lukas 2:6-7

En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld wer-
den, dat zij baren zoude.

En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken
en legde Hem neder in de kribbe, omdat voor hen geen plaats
was in de herberg.

Zingen: Jezus is geboren (Jan Visser)
door de kinderen (op de wijs van: Vader, ik aanbid U, OTH 198)

Jezus is geboren,
Jezus is geboren,
Halleluja.

Eer zij God in de hoge,
Eer zij God in de hoge,
Halleluja.

Vrede op de aarde,
Vrede op de aarde,
Halleluja.

In de mensen welbehagen,
In de mensen welbehagen,
Halleluja.

Stem

De engelen vertellen de blijde boodschap aan de herders. Die
laten de schapen alleen en gaan naar Bethlehem, naar de kribbe
in de stal. Daar ligt de Verlosser. Zij aanbidden Jezus, de Zaligma-
ker, de Koning.

Zingen: OTH 82

Komt allen tezamen,
Jubelend van vreugde:
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de Vorst der eng'len hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden die Koning.

O Kind, ons geboren,
Liggend in de kribbe,
Neem onze liefd' in genade aan!
U die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden die Koning.

Stem

Van ver weg komen de wijzen om het Kind te aanbidden. Ze hebben een bijzondere ster gezien en zijn zo in Bethlehem gekomen. Koning Herodes vraagt hen de plaats te vertellen waar dit Kind is. Hij wil ook die geboren Koning aanbidden. Maar, hij maakt een ander plan: hij wil het Kind doden.

Zingen: De wijzen, de wijzen
couplet 2, 4 en 6 door de kinderen,
couplet 1, 3, 5 en 7 iedereen.

- 1 *De wijzen, de wijzen,
die gingen samen reizen,
vertrouwend op een koningsster,
zij wisten niet hoe ver.*
- 2 *Zij volgden een teken,
de dagen werden weken,
dan klopt een rijke karavaan
bij de paleispoort aan.*
- 3 *'O koning, wil ons horen:
Er is een prins geboren,
In 't Oosten is zijn ster gezien,
Staat hier zijn wieg misschien?'*
- 4 *Herodes, hij hoorde
Verschrikt naar deze woorden.
'Een koningszoon bij mij in huis?
U bent beslist abuis.'*
- 5 *De wijzen, de wijzen,
die moesten verder reizen,
de ster ging als een lichtend spoor
naar Bethlehem hen voor.*

6 *Zij hebben gevonden
het Kind door God gezonden,
dat koning en dat knecht wil zijn
van ieder, groot en klein.*

7 *De wijzen, die weten,
Van sterren en planeten,
Die baden nu in zonnelicht
En doen hun ogen dicht.*

Stem

Jozef droomt voor de tweede keer en krijgt weer een opdracht van God: 'Sta op, neem het Kind en Zijn moeder, en vlucht naar Egypte, en wees aldaar, totdat Ik het zeggen zal; want Herodes zoekt het Kind om het te doden.'

Jozef gehoorzaamt onmiddellijk. Nog diezelfde nacht vlucht hij naar Egypte.

Zo wordt waar wat de profeet Hosea al gezegd had: Ik heb Mijn Zoon uit Egypte geroepen.

Stem

Jozef en Maria en Jezus wonen een tijd in Egypte. Zij wachten daar totdat het weer veilig is in Israël. Voor de derde keer krijgt Jozef een droom:

'Sta op, neem het Kind en Zijn moeder en ga naar het land Israël; want zij zijn gestorven, die het Kind wilden doden.'

Jozef twijfelt niet maar is opnieuw gehoorzaam aan Gods stem! Samen met Jezus en Maria gaat hij terug naar Israël.

Zingen: OTH 56

Uw woord is een lamp voor mijn voet
En een licht op mijn pad.
Uw woord is een lamp voor mijn voet
En een licht op mijn pad.
Uw woord is een lamp, uw woord is een licht,
Uw woord is een lamp voor mijn voet
En een licht op mijn pad.

Stem

Jozef hoort dat een zoon van Herodes koning geworden is in Judea. Hij is bang om daarheen te gaan. God weet het en zegt opnieuw in een droom: 'Ga naar Galilea.' Jozef gaat en komt terug in Nazareth.

Zingen: Psalm 116:1

God heb ik lief; want die getrouwe HEER
Hooft mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen;
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen;
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

Stem

Zo wordt opnieuw vervuld wat de profeten hebben gezegd:
Jezus zal een Nazarener zijn: Hij zal wonen in Nazareth. Een onbelangrijke en verachte plaats. Later zal Jezus daarom veracht worden: kan er uit Nazareth iets goeds komen?
De profeet Jesaja heeft dit al geschreven: Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.

Zingen: OTH 111

Hij kwam bij ons, heel gewoon,
De Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.

*Refrein: Zie onze God, de Koning-knecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag,
Gedragen door zijn liefde' en kracht.*

Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er need'rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn

Refrein:

Stem

Jozef vertrouwde steeds weer op het woord van God. Hij deed wat God hem zei.

Wij horen ook het Woord van God, door in de Bijbel te lezen.
Daarin lezen wij wat God ons belooft!

Stem

God belooft eeuwig leven: Wie in Mij gelooft, zal leven!

Stem

God belooft vergeving van de zonden:
Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig: Hij vergeeft ons de zonden.

Stem

God belooft een nieuwe hemel en een nieuwe aarde:
Ik maak alle dingen nieuw. God zal alle tranen van de ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; geen rouw, geen verdriet, geen moeite zal er meer zijn.

Stem

God belooft dat Jezus eens terugkomt:
Ja, Ik kom haastig, Amen.

Stem

Geloof jij wat God zegt? Vertrouw jij op Hem?

Zingen: OTH 221

*Refrein: Kom maar, wees blij en verheugd,
Wees blij en verheugd in de Here.
Kom maar, wees blij en verheugd,
Wees blij en verheugd in de Here.*

't Oude is nu voorbij,
Het nieuwe is gekomen.
Jezus maakt ons vrij.
Hij zal als Koning komen.

*Refrein: Kom maar, wees blij en verheugd,
Wees blij en verheugd in de Here.
Kom maar, wees blij en verheugd,
Wees blij en verheugd in de Here.*

Hij is aan 't kruis gegaan.
Hij stierf voor onze zonden
En Hij is opgestaan
En heeft de Trooster gezonden.

Refrein:

Hij heeft zijn tempel gebouwd
En zal heel spoedig komen.
Ieder die op Hem vertrouwt,
Zal Hij met heerlijkheid kronen.

Refrein:

Vrij verhaal

Dankgebed

Zingen: Ere zij God

Ere zij God, ere zij God
In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen een welbehagen
Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen, in de mensen een welbehagen
In de mensen een welbehagen, een welbehagen
Ere zij God, ere zij God
In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen een welbehagen
AMEN, AMEN

Collecte

Bij de uitgang zal gecollecteerd worden voor Keneth Mucuguzi in Uganda, het sponsorkindje dat door de diaconie en met de zondagschool via compassion wordt ondersteunt.

Keneth is geboren op 12 oktober 2001 en woont bij zijn moeder. Hij is verantwoordelijk voor het water dragen en het hout sprokelen. Zijn moeder zorgt voor het huishouden. Het gezin telt drie kinderen.

Als onderdeel van het Compassionprogramma gaat Keneth naar activiteiten in de gemeente. Hij gaat ook naar de basisschool, waar zijn prestaties gemiddeld zijn. Voetballen, met autootjes spelen en verstoppertje spelen zijn zijn favoriete activiteiten. Door onze ondersteuning heeft Keneth nieuwe mogelijkheden om zich fysiek, mentaal en geestelijk te ontwikkelen. De gezichten van de kinderen stralen van blijdschap als zij brieven van hun sponsors ontvangen. Zo ook Keneth, hij is blij als er een brief van ons komt. Wij nemen dan ook wel eens even de tijd en schrijven hem of kleuren een kleurplaat voor hem.



Keneth

