

Leeftijd 12 jaar en ouder



KINDEREN VOOR DE KONING

door **Dr. M.J. Kater, Dr.A.J. Kunz en Drs. Sarina Brons van der Wekken**

Uitgeverij De Banier, Apeldoorn

Paperback

109 blz.

Prijs: € 9,95

Inhoud:

Aan de hand van praktische voorbeelden zoeken de auteurs, Dr. M.J. Kater, Dr. A.J. Kunz en Drs. Sarina Brons-van der Wekken, naar een Bijbelse eenheid in de christelijke opvoeding.

De kindertijd is de beste tijd van je leven om tot geloof te komen. Ouders hebben de roeping én het voorrecht om hun kinderen van jongs af aan bij Jezus te brengen, met het verlangen dat ze Hem door genade leren kennen en volgen. Dat gebeurt niet alleen binnen het gezin. De h le kerkelijke gemeente is hierbij betrokken en ook op school leren kinderen omgaan met geloofsvragen. Aan de hand van praktische voorbeelden zoeken de auteurs naar een Bijbelse eenheid in de christelijke opvoeding. Ouders, ambtsdragers, kinderwerkers en leerkrachten op basisscholen krijgen hier een gefundeerde handreiking voor verdere verwerking en bezinning...

Beoordeling:

Eind september 2017 was er een druk bezocht congres in Gouda. Dit boek is een praktische handreiking voor ouders, zondagsschool leidinggevend en kerkenraden om de geloofsopvoeding handen en voeten te geven. Het belang van de kerkgang, ook door kinderen, het leren binnen de gemeente o.a. door de zondagsschool wordt concreet uitgewerkt aan de hand van verschillende Bijbelteksten. Daarom een aanrader voor alle leidinggevend en van de zondagsschool die willen worden toegerust. Ook een goed boekje om te gebruiken tijdens de opening van een vergadering en bespreking met elkaar!

Eindoordeel:

Warm aanbevolen voor alle leidinggevend en, ouders en kerkenraden



BOEVENJACHT

door **Joris Mohr**

Uitgeverij Mes, Vierhouten

Leeftijd: vanaf 15 jaar

125 blz.

Prijs: € 6,99

Paperback

Inhoud:

Zoals de titel al zegt, dit is een boek over boevenjacht. Bijna ieder hoofdstuk gaat over een andere zaak. De schrijver werkt zelf bij het Prio-Team Openbaar Vervoer en beschrijft zo allerlei zaken die met vermogensdelicten te maken hebben. De jacht op zakkenrollers, winkeldieven en bagagedieven wordt op verschillende manieren aangepakt. Soms betraft hij een zakkenroller al snel, soms moet hij met zijn team, een verdachte uren lang achtervolgen.

Beoordeling:

Een vlot geschreven boek met soms spannende verhalen over de jacht op zakkenrollers. Het is interessant om te lezen over de werkwijze van het Prio-Team. Het boek bevat enkele foto's die duidelijk maken hoe zakkenrollers en winkeldieven te werk gaan. De tekst 'Doe recht aan weerlozen en wezen, kom op voor de verdrukten en zwakken', naar aanleiding van psalm 82: 3, is een leidraad voor de schrijver.

Eindoordeel:

Aanbevolen, maar gezien de leeftijdscategorie, niet geschikt voor de zondagsschoolkinderen

Leeftijd 12 jaar en ouder



DIT BLIJFT MIJN GEHEIM

Door Joke van Winkel

Uitgeverij Den Hertog, Houten

Leeftijd: circa 14 jaar

225 blz.

Prijs: 14,90

Inhoud:

De hoofdpersonen in het boek zijn drie meiden uit dezelfde klas. Deel 1 begint met Louise. Louise wordt op school gepest, met name door Mathilda. Zij voelt zich hierdoor enorm eenzaam. In de vakantie gaat ze bij haar nichtje Melissa logeren, waar ze Jelmar ontmoet. Na de vakantie gaat het pesten door en als de druppel is bereikt, vertelt Louise het hele verhaal tegen haar vriendin Amarens en later ook tegen Jelmar. Dat leidt ertoe dat ze haar mentor in vertrouwen neemt die vervolgens actie onderneemt om het pesten aan te pakken.

In deel 2 gaat het over Edith. Edith die er grote moeite mee heeft om op tijd op school te komen. Tijdens het schooljaar wordt ze verliefd op haar leraar. Ze probeert hem steeds te spreken en gaat hem zelfs thuis opzoeken. De directeur van de school moet eraan te pas komen, om dit te stoppen. Sinds de vriendin van Edith is verhuisd, trekt ze veel op met Mathilda. Ze baalt er soms van dat Mathilde Louise pest. Eerst durft ze er niets van te zeggen, totdat de maat vol is en ze Mathilda belt.

Deel 3 gaat over Mathilda. Ze heeft het thuis niet naar haar zin, omdat ze steeds beter moet presteren dan ze kan. Op school heeft ze vrienden om zich heen, is ze grappig en heeft haar woordje altijd klaar. Zij is degene die Louise pest. Als haar mentor ontdekt dat zij Louise heeft gedwongen een proefwerk voor haar te maken krijgt ze straf. Ze moet een samenvatting maken van een boekje over pesten. Als haar vriendin Edith op enig moment ook nog aangeeft niet meer mee te willen doen met pesten, zet dit haar aan het denken. Ze besluit te stoppen met pesten en gaat het goedmaken met Louise.

Beoordeling:

Het boek is opgedeeld in drie delen. In elk deel is één van de drie meiden aan het woord. Het boek is in de 'ik-vorm' geschreven en leest prettig. Een mooi boek over drie pubers die dingen meemaken, wat volledig past in de tijd waarin wij leven. De belevenissen worden op een levendige manier weergegeven. Het heeft daarnaast een diepe strekking over pesten. Je leest het boek in één adem uit. Het boek heeft een christelijke strekking, die echter beperkt merkbaar is.

Eindoordeel:

Aanbevolen



KLEM

door Hans Mijnders

Uitgeverij Den Hertog, Houten

Leeftijd: vanaf 12 jaar

123 blz.

Prijs: € 9,90

Inhoud:

Jenthe is dolgelukkig als ze verkering krijgt met Lars. Lars is de aanvoerder van het schoolbasketbalteam en erg populair bij de meisjes. Als haar vriendin Jenthe een foto laat zien waarop een paar jongens staan die spiegels van auto's aftrappen, denkt ze Lars op de foto te herkennen. Ze merkt dat er over Lars gesproken wordt, omdat hij dingen doet die niet door de beugel kunnen. Ook wordt ze door twee meisjes gewaarschuwd die eerder verkering met Lars hebben gehad. Ze blijft echter in Lars geloven en vermoedt dat de meisjes gewoon jaloers op haar zijn. Toch zitten haar een paar dingen niet lekker. Zo krijgt ze dure cadeaus van Lars, maar weet ze niet hoe hij aan het geld komt. Op een gegeven moment vraagt Lars haar om ergens mee te helpen, zodat ze snel geld kan verdienen. Ze

Leeftijd 12 jaar en ouder

weigert echter en maakt de verkering uit. Samen met haar vriendin volgt ze Lars en ziet ze dat hij een inbraak pleegt. Lars ontdekt dat Jenthe hem gezien heeft en zet haar onder druk. Gelukkig wordt Jenthe op dat moment door haar broer gered, waarop Lars door de politie wordt aangehouden.

Beoordeling:

Het boek is vlot geschreven, zoals we gewend zijn van Hans Mijnders. Een mooi boek over pubers die dingen meemaken, wat volledig past in de tijd waarin wij leven. De belevenissen worden op een levendige manier weergegeven, waarbij de humor niet ontbreekt. Je leest het boek dan ook in één adem uit. De christelijke strekking in het boek komt o.a. tot uiting in het danken en Bijbellezen aan tafel en een kort gesprekje tussen Jenthe en Lars.

Eindoordeel:

Aanbevolen



ROBINSON CRUSOE

door Daniël Defoe, naverteld door M.J. Ruissen

Illustraties: Rino Visser en Sani

Uitgeverij De Ramshoorn, Goes

Leeftijd: vanaf 10 jaar

160 blz.

Prijs: € 14,95 (Abonnementsprijs € 9,95)

Inhoud:

Robinson Crusoe ontvlucht de kantoortaan die zijn vader hem had opgedrongen en kiest het ruime sop. Al gauw vergaat het schip en hij wordt maar op het nippertje gered. Terug in Engeland monstert hij opnieuw aan op een schip dat naar Afrika vertrekt. Voor de kust van Guinée wordt hij gevangengenomen door een Turkse kapitein. Hij ontsnapt en wordt opgepikt door een Portugees schip, waardoor hij in Brazilië terechtkomt. Het schip verongelukt op een klip net voor de kust van Zuid-Amerika. Als enig overgebleven drenkeling slaagt hij erin om te overleven op een onbewoond eiland. Robinson maakt daarbij gebruik van allerlei spullen die hij uit het vergane schip heeft kunnen redden. Lang is hij de enige bewoner op het eiland. Hij gaat geiten houden en verbouwt gerst. In de Bijbel vindt hij steun. Maar door de ontdekking van een voetafdruk krijgt hij de schrik van zijn leven. Hij ontdekt dat er kannibalen op het strand komen en daarna weer weggaan. Hun slechte praktijken kan hij niet verdragen en hij slaagt erin om een gevangene uit de handen van de menseneters te redden. Deze inboorling wordt zijn vriend. Wanneer plotseling een Engels schip voor het eiland verschijnt, kan de thuisreis worden aanvaard. Hij verlaat het eiland, maar is van plan om er later weer terug te keren.

Beoordeling:

Dit boek is het 27^e deel van de historische jeugdverhalenserie. Een echte klassieker, die kinderen die van geschiedenis en avonturen houden, aan zal spreken. Het boek wordt verteld in de ik-vorm. Hierdoor beleef je alle avonturen van Robinson van dichtbij mee. Zijn leven thuis, op zee maar met name op het onbewoonde eiland wordt duidelijk beschreven. De christelijke strekking komt duidelijk naar voren in dit boek. Robinson heeft ook een Bijbel uit het schip gered, hierin leest hij veel en hij leert dat hij van zichzelf een slecht mens is. Alleen door Jezus Christus kan hij gered worden. Een boeiend en leerzaam boek. Dit boek is niet waar gebeurd, maar de oorspronkelijke schrijver Daniël Defoe heeft het waar gebeurde levensverhaal van Alexander Selkirk gebruikt als inspiratie voor zijn boek Robinson Crusoe.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen

Leeftijd 12 jaar en ouder



UITDAGING VOOR PAOLA

door Hanny van de Steeg

Uitgeverij Den Hertog, Houten

Leeftijd: vanaf 12 jaar

147 blz.

Prijs: € 13,50

Inhoud:

Paola heeft een leuke baan bij Bakker Keizer. Daarnaast beleeft ze veel in het gezin. Ze kan goed overweg met haar tweelingbroertjes en haar kleine zusjes. Diederick krijgt een oogje op Paola, maar Paola vindt Taco veel leuker. Als Taco haar mee vraagt met de vrachtwagen is ze ook helemaal gelukkig. Kort daarna krijgen ze verkering. Het loopt echter anders dan Paola had gehoopt. Taco gaat namelijk in het buitenland rijden, waarop Paola besluit om de verkering uit te maken. Om haar tijd te vullen, bakt ze taarten voor een fair. Ze wordt hier zo enthousiast van dat ze meer wil doen met haar ondernemingskwaliteiten. Daarom besluit ze om planten te gaan verkopen. Dit wordt een groot succes. Ook Taco komt planten kopen. Paola blijft nog steeds voor Taco voelen en ze hoopt op een wonder, waardoor het ooit nog goed gaat komen.

Beoordeling:

Dit betreft het derde deel van de serie over de vier vriendinnen, Sophie, Brit, Paola en Carlijn. Elk deel gaat over één van de meiden. Dit deel gaat over Paola. Het boek is vlot geschreven met herkenbare gebeurtenissen voor meiden. De belevenissen worden op een levendige manier weergegeven, waarbij de humor niet ontbreekt. Je leest het boek in één adem uit. Het boek heeft een christelijke strekking en je voelt je dan ook thuis bij het lezen van dit boek.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen



VERZET

door Nellie Stoop

Omslag: Nellie Stoop

Uitgeverij Mes, Vierhouten

Leeftijd vanaf 15 jaar

169 blz.

Prijs: € 12,95

Inhoud:

Hoewel Conny de hoofdpersoon er niet op uit is aan het verzet deel te nemen, komt ze toch in contact met Peke en raakt ze steeds meer betrokken bij het verzetswerk. Ondanks haar angst en onzekerheid kan ze het onrecht dat het naziregime de bevolking aandoet niet zomaar laten gebeuren. Al snel sluit ze Peke in haar hart. Maar ziet Peke in haar ook meer dan een medestrijder? En wat heeft God met haar voor? Lang blijft Conny in onzekerheid. Na een mislukte poging van Peke om naar Engeland te gaan, is het zelfs de vraag of ze hem ooit nog terug zal zien. Nellie Stoop vertelt: "Het boek is deels gebaseerd op verhalen van mijn oma, die ten tijde van de Tweede Wereldoorlog zeventien jaar oud was. Na haar overlijden vond ik een dagboek dat ze in die tijd had bijgehouden. Mijn oma nam zelf geen deel aan het verzet, maar ze beschrijft in haar dagboek haar beleving van die tijd, met als rode draad haar verlangen om een 'Christendraagster' te zijn."

Beoordeling:

Het verhaal is eigenlijk een dagboek. Zeker aan het begin van het boek is het soms wat moeilijk te plaatsen. Hoe verder je leest, hoe meer het verhaal je in beslag neemt. Het is een verhaal waarin het geloof in een machtige God een belangrijke plaats in neemt. Zie bijvoorbeeld bladzij 113: Peke vertelt hier welke tekst voor hem de aanleiding is geweest om zich bij het verzet te voegen. Spreuken 24 "Vertoon gij u slap ten dage der benauwdheid, uwe kracht is nauw. Red degenen die ter dood gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt. Wanneer gij zegt: Ziet, wij weten dat niet; zal Hij Die de harten weegt, dat niet weten? Want Hij zal de mens vergelden naar zijn werk."

Leeftijd 12 jaar en ouder

Wanneer Conny aan het einde van het boek het besluit moet nemen of ze verder wil met Peke bidt zij: "God, wat wilt U dat ik doe?" Het verhaal is best moeilijk voor een 15-jarige. De hoofdpersoon is minimaal 17 jaar. Aanbevolen, maar gezien de leeftijdscategorie niet geschikt om uit te delen op de zondagsschool.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen



VROUW ZOEK IN SCHIEBROEK (deel 10)

door **Ben de Raaf**

Illustraties: Adri Burghout

Uitgeverij Mes, Vierhouten

Leeftijd: vanaf 12 jaar

211 blz.

Prijs: € 12,95

Inhoud:

Leonie en haar collega David-Jan proberen een vermissing op te lossen van een echtpaar. De man is binnen één dag weer terug, maar de vrouw is onvindbaar. Tussendoor krijgen ze een melding van een overval in een supermarkt. De overvaller blijkt een neef van de vermiste vrouw te zijn. Inspecteur Roel Westland onderzoekt met zijn team de kleine aanwijzingen van de vermiste vrouw. Ze komen niet echt verder met deze zaak. De kinderen zijn erg bezorgd, behalve zoon Edo. Hij wil niets weten van de politie. Thuis leest Roel in het kerkblad een oproep voor een evangelist. Dit laat hem niet meer los. Hij schrijft een sollicitatiebrief. Ondanks alle inspanningen van Roel en zijn team wordt de zaak van de vermiste vrouw niet opgelost. Roel wordt benoemd als evangelist en neemt afscheid van de politie. Zijn afscheidstoespraak eindigt hij met de woorden: 'Vaarwel, God zij met u.'

Beoordeling:

Dit laatste deel over Roel Westland begint met een vreemde zaak. Een vermissing van een echtpaar. De man is zo weer terecht, maar de vrouw blijft onvindbaar. De zaak wordt dus niet opgelost. Voor het boek misschien wel jammer, maar aangezien de verhalen gebaseerd zijn op waargebeurde zaken is het wel de realiteit. Roel zegt zijn baan als inspecteur op om als evangelist te gaan dienen. Dit komt onverwacht, in eerdere delen is nooit sprake geweest van een verlangen om zoiets te gaan doen of iets dergelijks. Maar wel een mooi einde! In het nawoord van de schrijver geeft hij aan dat hij stopt met schrijven omdat er, net als bij Roel, dingen in zijn leven zijn gekomen die veel tijd en aandacht vragen en die een Hoger doel dienen.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen



ZEVEN JODINNEN

door **R. Hoogerwerf-Holleman**

Illustraties: Ella Bakker

Uitgeverij De Ramshoorn, Goes

Leeftijd: jongeren van 14 jaar

176 blz.

Prijs: € 14,95

Inhoud:

De jonge Jodin Ella Paulussen emigreert in 1968 naar Israël, waar ze een gidsopleiding gaat volgen in Jeruzalem. Ze maakt kennis met de directeur van de school en zijn gezin, onder wie zoon Avram die samen met zijn vriend Jacov in het leger dient. Bij een beschieting door Palestijnen wordt Jacov zeer ernstig gewond. Ella komt in aanraking met twee Messias belijdende Joden die hun vertellen over Jezus. Wanneer ze Nazareth bezoekt, grijpt dit bezoek haar erg aan. Hier is de Heere Jezus immers verworpen.

Leeftijd 12 jaar en ouder

Beoordeling:

In dit historische verhaal staat veel informatie over de situatie in Israël rond de Zesdaagse Oorlog (1967). Het taakgebruik is ouderwets. Hierdoor niet geschikt voor kinderen in de zondagsschoolleeftijd. Het is meer geschikt voor oudere kinderen en volwassenen. Het geloof speelt een belangrijke rol in het boek.

Eindoordeel:

Niet aanbevolen voor kinderen van de zondagsschool



JULIA'S ZOEKTOCHT door Thea Zoeteman-Meulstee

Uitgeverij Den Hertog, Houten

Leeftijd: circa 15 jaar

250 blz.

Prijs: € 14,90

Inhoud:

De hoofdpersoon is de 15-jarige Julia. Julia is een gezellige puber die het thuis goed naar haar zin heeft, ook al botst het weleens met haar zus en broer. Op school is ze goed bevriend met Brenda. De broer van Brenda heeft een oogje op Julia, maar daar voelt Julia niets voor. Julia krijgt een secretaire voor haar kamer. Daarin vindt ze een oud dagboek, een foto en een mooie ketting. In het dagboek leest Julia de belevenissen van ene Joke Bongers. Joke die veel heeft meegemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het grijpt Julia erg aan en daarom is ze ook vastbesloten om Joke of haar familie te vinden. Uiteindelijk komt Julia in contact met de familie van Joke. Het blijkt dat Joke zelf ook nog leeft. Samen met Vince, de achterkleinzoon van Joke, gaat Julia bij Joke op bezoek. Ze geeft het dagboek, de foto en de ketting aan een dankbare Joke terug. Maar ook Vince is erg blij met Julia...

Beoordeling:

Een mooi boek wat prettig leest. Julia maakt dingen mee die volledig passen in de tijd waarin wij leven. De belevenissen worden op een levendige manier weergegeven, waarbij de humor niet ontbreekt. Daarnaast ben je benieuwd hoe het af zal lopen, wat maakt dat je het boek snel uit wil hebben. Het boek heeft een christelijke strekking, die goed naar voren komt.

Eindoordeel:

Aanbevolen, maar niet geschikt voor de zondagsschoolleeftijd
