

10. Zingen oudste groep: Laat zo je licht maar schijnen

Laat zo je licht maar schijnen

Bij alles wat je doet

Zodat de mensen zeggen

God is goed

God is liefde, God is, God is goed

Laat zo je licht maar schijnen

Bij alles wat je doet

Zodat de mensen zeggen

God is goed



11. Kindermoment: door oudste groep voorgelezen

Je zult Jezus maar zijn... je geboorte is een geschenk voor heel de wereld. Je bent de langverwachte Verlosser. Je bent het grote wonder van Gods liefde. Je ouders reizen voor een volkstelling naar Bethlehem, waar je moeder Maria je ter wereld brengt. Eigenlijk is er geen plaats voor jou. Je komt heel klein, geboren in een stal, met alleen de liefde van je ouders. Gewikkeld in doeken, je bedje is een kribbe, een voederbak. Maar dat is niet het belangrijkste. Je hebt een belangrijke taak op de wereld.

God zelf brengt het Licht. Door de profeten is van te voren al verteld, dat Jezus geboren zou worden. De herders mogen het als eersten zien. Een engel komt het hen vertellen, omgeven door een stralend licht krijgen ze het nieuws. Ze horen het engelenkoor zingen: 'Ere zij God en vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft'. De herders gaan op weg naar de stad van David, naar Bethlehem en vinden Jezus. Ze loven en prijzen de Heer om alles wat ze gehoord en gezien hebben. Wat een bijzondere gebeurtenis!

Wat zouden we hier graag bij zijn geweest, het gezien hebben met eigen ogen. Het wonder is gekomen, in een wereld vol nood: oorlog, hongersnood, ziekte en verdriet.

Dit is heel moeilijk. We kunnen niet altijd

helpen, zoals we misschien wel zouden willen.

Maar met Gods hulp mogen we Zijn licht laten

schijnen, Zijn lichtdragers zijn. Achter Hem aan,

Hij is bij ons. Zijn licht verlicht ons!



12. Zingen zondagsschool: Projectlied 'Lichtdragers van God'

Dragers van Gods licht te zijn, wat was dat bijzonder,

zij getuigden, groot en klein, van een lichtend wonder.

Zacharias was verstomd, maar als dan zijn zoontje komt,

dan geneest God hem, met zijn nieuwe stem

spreekt hij vrij, is hij blij, gaat een loflied zingen:

God doet grote dingen.

Dragers van Gods licht te zijn, wat was dat bijzonder,

zij getuigden, groot en klein, van een lichtend wonder.

Had Maria 't goed gehoord: zij een zoontje naar Gods Woord,

die de Redder heet, Koning en Profeet?

God is trouw, zij vertrouwt: wat mij wordt gegeven,

ik zal voor Hem leven.

Dragers van Gods licht te zijn, wat was dat bijzonder,

zij getuigden, groot en klein, van een lichtend wonder.

Kijk eens naar Elisabeth, moeder wordt zij samen met

haar nog jonge nicht, wat een blij bericht.

Zij vereert zo haar Heer, laat Maria 't merken,

haar geloof versterken.

Dragers van Gods licht te zijn, wat was dat bijzonder, zij getuigden, groot en klein, van een lichtend wonder. Kindje, dat **Johannes** heet en van Gods genade weet, levend teken van, 't grootste reddingsplan. Hij getuigt, roept het uit: straks komt de Messias, Die sinds lang beloofd was.

Dragers van Gods licht te zijn, wat is dat bijzonder, wij getuigen, groot en klein, van een lichtend wonder: **Jezus** kwam voor ons op aard', dat is eindeloos veel waard, Hij, Gods eigen Zoon, Hij verlangt geen troon, mens werd Hij, zodat wij - als opnieuw geboren- bij God mogen horen.

13. Gedicht door de zondagsschool

Toen in de donk're stal
het kindje Jezus werd geboren
Kan je zeker overal
dat blijde nieuws wel horen?

O nee, want in die stille nacht
Werd het 't eerst verteld
aan herders. Ze hielden de wacht
bij hun schapen in het veld

Een engel zei met luider stem,
zodat ze 't allemaal hoorden:
'Wees toch blij, want in Bethlehem
is 't kindje Jezus geboren'.

Hoor jij ook de engelen zingen
in die koude donkere nacht?
Ze zingen van vrede op aarde
van een Kind dat wordt verwacht.

herders tegen elkaar zeiden: Laten wij dan naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. 16 En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe. 17 Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit Kind verteld was. 18 En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. 19 Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. 20 En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was.

9. Samenzang: Stille nacht

Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
Die mijnoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehem's stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

Hulpeloos Kind, heilig Kind,
Dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht!
Vreed' en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

Ze kunnen gaan slapen, maar toen in die nacht,
Werd het kindje in de kribbe gebracht.
Het is Jezus, geboren in een stal.
Feest op aarde, feest overal

6. Samenzang: Psalm 119:53

Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet,
Mijn pad ten licht, om 't donker op te klaren.
Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed
Bevestigen, in al mijn levensjaren,
Dat ik Uw wet, die heilig is en goed,
Door Uw genâ bestendig zal bewaren



7. Zingen zondagsschool: Uw Woord is een lamp voor mijn voet

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp, uw Woord is een licht,
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

8. Schriftlezing Lukas 2: 8-20

8 En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in
het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. 9
En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid
van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. 10
En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik
verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal,
11 namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de
stad van David; Hij is Christus, de Heere. 12 En dit zal voor u het
teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en
liggend in de kribbe. 13 En plotseling was er bij de engel een
menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei: 14
Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in
mensen een welbehagen. 15 En het geschiedde, toen de
engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de

Van een Ster die straalt in het Oosten
die heel de wereld redden zal.
Kom, dan gaan we dat Kindje zoeken.
Hij ligt in een kribbe, in een oude stal.

Kijk eens, het huilt, het is zo verdrietig.
Het heeft ook geen kleertjes en ook geen huis.
En als het later groot zal zijn,
zal Hij sterven aan een kruis.

En toch is Hij onze grote Koning,
al is Hij nu nog heel erg klein.
Hij is Jezus, onze Redder,
Die ook graag jouw Vriend wil zijn.

Zullen we knielen bij de kribbe?
Hem danken voor alles wat Hij deed?
Dan zal jouw lichtje ook gaan schijnen
en wordt het Kerst een heel mooi feest.

14. Vrij verhaal door Agnes Tekelenburg

15. Zingen jongste groep: Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht.

Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht.
Dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht.
En Hij wenst dat ieder tot Zijn ere schijn;
jij in jouw kleine hoekje en ik in 't mijn.

Jezus zegt dat Hij ieder kaarsje ziet.
Of het helder licht geeft of ook bijna niet.
Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn.
Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn.

16. Samenzang: Licht van de wereld

Licht van de wereld U scheen in mijn duisternis, nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt dat ik U wil kennen Heer, bij U wil zijn elk moment.

Refrein:

Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden,
U wil ik herkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig
U bent zo geweldig goed voor mij!



Hemelse Heer, U, die hoog en verheven bent, Koning vol glorie en macht,
bent als een kind naar de wereld gekomen, legde Uw heerlijkheid af.

Refrein 2x:

Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden,
U wil ik herkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig
U bent zo geweldig goed voor mij!

En nooit besef, ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed. 2x

17. Groep 7 zingt: Spreek o Heer door Uw heilig woord

Spreek, o Heer, door uw heilig woord,
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt.
Zaai uw woord, plant het diep in ons,
en verander ons naar uw evenbeeld,

Johannes, jouw licht schijnt als een teken.

Voorloper ben jij van Gods Zoon.
God zelf laat je groeien door zijn Geest.
Je leeft afgezonderd,
tot jouw tijd gekomen is en jij voor Hem uit zal gaan.
God toont zijn plan in jou!

Jezus, Uw licht schijnt als Verlosser.

U bent Gods Zoon, de Beloofde!
God zelf brengt u in de wereld,
U bent nu nog klein, maar uw taak is groot:
Tot redding geworden!
Wij mogen dit wonder van Kerstfeest delen!

3. Opening en gebed door Lia Verluis

4. Samenzang: Lofzang van Simeon: 2

Een licht, zo groot, zo schoon,
Gedaald van 's hemels troon,
Straalt volk bij volk in d' ogen;
Terwijl 't het blind gezicht
Van 't heidendom verlicht,
En Isrel zal verhogen.

5. Gedicht door de jongste groep

Daar lopen twee mensen, ze zijn toch zo moe.
Ze moeten van de keizer naar Bethlehém toe.
't Zijn Jozef en Maria, ze hebben een geheim
Ze krijgen van de Heere een kindje Klein.

Ze kloppen aan de deuren, maar wat een verdriet.
Er zijn zoveel mensen, een plaats is er niet.
Alleen nog maar een klein stalletje, het is er zo Klein.
Maar Jozef en Maria, die vinden het fijn.

1. De kinderen komen binnen en zingen: Schijn maar

Schijn maar, schijn maar,
Schijn met je lichtje in de donkere nacht.
Schijn maar, schijn maar,
Schijn met je lichtje in de donkere nacht.

Schijn maar, schijn maar,
Schijn met je lichtje in de duisternis.
Schijn maar, schijn maar,
Schijn met je lichtje in de duisternis.

2. Gedicht: Lichtdragers van God (oudste groep)

Zacharias, jouw licht schijnt in stilte.
Jouw stem wordt niet gehoord.
God zelf maakte jou stil,
opdat je verwonderd leert dat Hij,
die je moeite kent, jou niet vergeet!
Hij wijst de weg!

Maria, jouw licht schijnt in vrouwen.
Jij draagt Hem, leeft voor Hem.
God zelf heeft je gezegend,
je bent vol verwachting van zijn Zoon,
die zijn liefde op ons richt. Hij komt!
God doet wat goed is!

Elisabeth, jouw licht schijnt in geloof.
Jij deelt het wonder met Maria.
God zelf stuurt haar naar jou,
jouw kind springt op van vreugde,
om de Heer die hij herkent.
Jullie delen het geloof!

zodat Christus licht in ons zichtbaar is,
onze daden maakt tot getuigenis.
Spreek, o Heer, en voltooi in ons,
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

18. Afscheid nemen door ds. M.J. Tekelenburg van:
Jikke, Anne, Myrthe, Talitha, Seraphine en Fenne

19. Toezingen groep 7: Maak hen tot een stralend licht voor de volken

Maak hen tot een stralend licht voor de volken,
een stralend licht voor de mensen om hen heen.
Tot de wereld ziet wie hun het leven geeft.
Laat het schijnen door hen heen.

Maak hen tot een vrolijk lied voor de volken,
een lied van dank voor de mensen om hen heen.
Tot de wereld zingt voor Degeen' die eeuwig leeft.
Laat het klinken door hen heen.

En bouw Uw koninkrijk in de volken,
Uw wil geschied' in de mensen om hen
heen.

Tot de wereld weet dat Jezus Christus
heerst.

Bouw uw koninkrijk in hen. Bouw uw
koninkrijk op aard'!

20. Afsluiting door ds. M.J. Tekelenburg



21. **Samenzang: Ere zij God**

Ere zij God, ere zij God In de hoge,
in de hoge, in de hoge

Vrede op aarde, vrede op aarde

In de mensen een welbehagen

Ere zij God in den hoge (2x)

Vrede op aarde, vrede op aarde (2x)

In den mensen, in den mensen, een welbehagen

In den mensen, een welbehagen, een welbehagen

Ere zij God, ere zij God

In den hoge, in den hoge, in den hoge

Vrede op aarde, vrede op aarde

In den mensen een welbehagen. Amen, amen

22. **Collecte bij de uitgang**

Graag willen wij u/jou uitnodigen voor koffie, thee of limonade met
wat lekkers voordat u/jij naar huis gaat.

Op D.V 13 januari 2019 om 17.00 uur begint de zondagschool weer.

Wij wensen iedereen Gods zegen in het nieuwe jaar!

God geeft ons het verlossende Wonder,

Zijn licht wil ook in ons leven schijnen!

Kerstfeestviering

Zondagschool 't Visnet



Geef Gods wonder door!

26 december 2018