

BIDT EN U ZAL GEGEVEN WORDEN

Lukas 11 : 5-13

Beginsituatie:

Vorige week is verteld hoe de discipelen de Heilige Geest verwachtten. Door eendrachtelijk te bidden en te smeken. Praat daar met de kinderen nog even over na. Ga met de kinderen na wat bidden is. Kunnen ze dit elkaar uitleggen? Waar mag je om bidden. Vertel ook dat de Heere Jezus de discipelen en ook ons een gebed geleerd heeft. Dit mogen we ook bidden. Weten de kinderen om welk gebed het gaat? Kent één van de kinderen dit gebed al uit het hoofd? Zeg het samen heel eerbiedig op. Zeg nu dat het verhaal een verhaal uit de Bijbel is wat de Heere Jezus Zelf ook verteld heeft. Hij wil ons er iets mee leren. Zeg dat je er straks op terug komt. (Misschien weet één van de kinderen ook hoe je dat noemt, een verhaal waar de Heere Jezus ons iets mee wil leren: een gelijkenis. Ze kunnen er eventueel een paar opnoemen. Kijk zelf of dit te moeilijk is voor je groep. Voor kleuters is het wat moeilijk waarschijnlijk, maar voor groep 3 of 4 moet dit kunnen.)

Kerngedachte:

vers 9: Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.
vers 10: Want een iegelijk die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden.
vers 13: ...hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heiligen Geest geven dengenen die Hem bidden.

Puntenverdeling:

1. Gesprekje over bidden uitlopend op het 'Onze Vader' (zie beginsituatie)
2. Verre vriend komt midden in de nacht
3. Plan: dat zal hij doen! Op weg naar zijn andere vriend
4. Hij geeft zoveel als hij nodig heeft
5. Uitleg van deze gelijkenis
6. Vader en kind
7. Uitleg van deze gelijkenis

Vertelling:

Zal hij het doen? Of toch niet? O..., hoe moet het nou? Dit is toch te erg! Wie kan hem nu helpen. Een man denkt nog eens diep na. Nee, het is vast niet makkelijk. Maar wat is er dan? Buiten is het al donker. Niemand is er meer op straat. Iedereen slaapt. Maar deze man niet. Waarom dan niet?

Kan hij niet slapen? Is hij ziek? Is er wat? Ja. Er is zeker wat. Daarnet is hij ineens wakker geworden. Er kwam iemand binnen in zijn huis. Een dief? Nee, dat gelukkig niet. Het was zijn vriend! Zo laat? Ja, zijn vriend heeft een lange reis achter de rug. Hij komt van heel ver, en daarom is hij zo laat. Nou, maar is de man dan niet blij dat zijn vriend er is. Ja zeker wel! Heel blij. Maar... weet je wat er is. De man wist niet dat zijn vriend zou komen en nu heeft hij helemaal niets lekkers in huis wat hij aan zijn vriend kan geven. O, hoe moet dat nu? Zijn vriend heeft zo'n lange reis achter de rug. Hij heeft vast wel honger en dorst gekregen, maar de man heeft niets. Water misschien nog wel, maar geen brood. Hij kan zijn vriend toch niet met een lege maag naar bed sturen? Nee, dat kan niet. Hij moet iets geven, hij wil het ook heel graag. O, had hij maar geweten dat zijn vriend kwam, dan was hij zeker vandaag naar de winkel geweest om heerlijk eten te kopen, maar daar is het nu te laat voor. Nergens is er nog een winkel open. Nee, kun je begrijpen. Het is nacht!

Wat nu? Ja, zal hij het doen? Of toch niet? De man denkt diep na. Ja, dat is het enige wat hij kan doen. Ja, hij doet het. Het is wel niet zo gemakkelijk, maar het moet! Hoe moet het anders? Ineens gaat hij zijn huis uit. Ja maar, waar naar toe? De winkels zijn toch dicht. En iedereen slaapt. Ja, dat is waar maar hij doet het toch. Het is voor zijn vriend, en daar wil hij goed voor zorgen. Het is niet voor hemzelf, maar voor zijn vriend. Hij loopt snel door een paar donkere straten. Ja, daar! Bij dat huis. In dat huis woont een andere vriend. Die kan hem vast helpen. Misschien heeft die vriend wel een paar broden voor hem, die hij even mag lenen, dan kan hij ze een andere dag bij de winkel kopen en teruggeven. Maar... het is toch nacht. Zou die vriend niet slapen? Inderdaad. Dat denkt de man ook, en daarom moest hij eerst zo diep denken of hij het wel zou doen. Maar hij doet het toch. Hij moet wat aan zijn verre vriend kunnen geven die nu bij hem is. Zachtjes klopt hij op de deur. Als nu maar niet iedereen wakker wordt. De vrouw en de kinderen van die vriend slapen ook in dit huis. Zachtjes roept hij, maar toch zo dat zijn vriend het kan horen: "Vriend, mag ik drie broden van je lenen, want mijn vriend is gekomen en heeft een lange reis achter de rug, maar ik heb niets om hem te geven." Zou hij het horen? Ja, gelukkig. Maar... zou hij het ook doen? "Nee, wat denk je wel. Het is nacht! Mijn vrouw en mijn kinderen slapen met mij in de slaapkamer. Ze zullen allemaal wakker worden als ik eruit ga. Je bent wel mijn vriend, maar het kan echt niet." Wat nu? Nee

hoor: "Ben je er nog? Vooruit dan maar, ik zal je toch wat geven, want ik kan je toch niet zomaar laten gaan. Ook al wordt dan iedereen wakker, ik zal je toch helpen."

Hé, gelukkig! Wat is de man blij! Nu heeft hij toch iets lekkers om aan zijn verre vriend te kunnen geven. Goed dat hij toch is gegaan. Hij durfde wel niet goed, maar nu heeft hij het toch gekregen! Zie je wel!

Weet je waarom de Heere Jezus dit verhaal vertelt? Weet je waarom dit in de Bijbel staat? De Heere Jezus wil ons leren dat we altijd tot de Heere mogen komen. Dat we altijd tot Hem mogen bidden, ook al is het midden in de nacht. Ook al durf je niet goed, net als die man. Je mag alles aan Hem vragen. Ken je dat versje:

Als je bidt zal Hij je geven,
als je klopt aan de deur zal Hij opendoen,
als je zoekt dan zul je vinden.

Halleluja!

Dat heeft de Heere Jezus beloofd. Ik zal je geven net zoveel als je nodig hebt. Net als die vriend in het verhaal. Hij gaf toch aan de man wat hij nodig had. Toch is het niet altijd wat wij vragen, want de Heere Jezus weet precies wat wij nodig hebben, dat leert Hij in het volgende verhaal.

"Papa, mag ik een visje?" Een kind vraagt het aan zijn vader. Hij heeft trek en wil graag een visje. Zou het mogen? Misschien vraag je ook wel eens om wat lekkers aan papa of mama. Krijg je het dan ook? Soms wel natuurlijk. Maar soms ook niet. Dan heb je net gegeten, of mama heeft wat anders voor je. Maar natuurlijk geeft mama iets wat goed voor je is. Niet iets wat gevaarlijk is. Nee, natuurlijk niet. Stel je voor dat de vader in plaats van het visje een slang geeft. Nee, dat zou hij nooit doen. Dat is heel gevaarlijk voor het kind en de vader houdt heel veel van het kind. Nee, dat doet hij nooit. Geeft papa dan altijd wat het kind wil? Nee, dat niet. Maar hij geeft wat goed is. Stel je voor dat je zusje of broertje van 3 jaar om een mes zou vragen. Denk je dat papa of mama dat geeft? Nee, zeker niet. Waarom niet? Dat is veel te gevaarlijk. Hij zou zich misschien wel pijn doen. Nee, dat wil papa niet. Misschien wordt je broertje of zusje dan wel boos, want die snapt dat nog niet, dat dat gevaarlijk is. Ze denken misschien dat papa of mama niet van hen houdt, maar dat is wel zo hé, dat weet jij wel. Ze houden juist heel veel van hen en daarom geven ze dat mes juist niet.

Dat doet de Heere ook. Hij zegt: Ik geef wat jij nodig hebt. Je mag alles vragen, maar de Heere weet wat goed voor je is. Misschien bidt je wel om iets wat je heel graag

wilt, en toch geeft de Heere het niet. Misschien snap je het dan ook niet, net als dat kindje die een mes vroeg, maar de Heere weet wat jij nodig hebt. En daarom mag je steeds bidden: Heere, niet wat ik wil, maar wat U wilt. Dat is het allerbeste. Weet je wat dat is? De Heilige Geest. Die wil de Heere geven. Die wil in je hart wonen en Die leert je alles om in de Heere te geloven en heel veel van Hem te houden. Daar mag je altijd om bidden, want de Heere heeft beloofd dat Hij Die dan altijd geven zal.

Bidt maar, Hij zal je geven!

Verwerking:

- Lied uit de vertelling: Als je bidt zal Hij je geven...
- Het lied: Onze Vader, Die in de hemelen zijt (als dit voor de kinderen bekend is)
- Napraten over waar we om mogen bidden. De kinderen zullen vaak in eerste instantie een nieuw hart noemen, wat zeker heel belangrijk is. In het kader van deze vertelling is het echter ook mooi om het wat meer toe te spitsen: de Heilige Geest! Daar mogen ze om bidden, want de Heere Jezus heeft Zelf beloofd, dat wie Hem daar om bidt, Hem zeker zal ontvangen.

- Lied... uit 'Ook uit de mond der kinderen'

Als ik tot de Heer bidt, zeg ik aan het einde: 'Amen'
Bidt ik met een ander, wel dan zeggen wij het samen.
Want wij weten uit Zijn Woord,
dat Hij je gebed verhoort,
wanneer je bidt en vast gelooft,
wat Hij belooft.

Naar aanleiding van de laatste regel 'want wij weten uit Zijn woord, dat Hij je gebed verhoort, wanneer je bidt en vast gelooft, wat Hij belooft' kun je nog eens uitleggen dat dit niet betekent dat wij alles krijgen waar we om bidden, maar wel dat wat de Heere belooft (in dit Bijbelgedeelte: de Heilige Geest) Hij dat zeker geeft op een gelovig gebed.

- U kunt ook samen met de kinderen de beloften uit het hoofd leren van vers 9: Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.