

DE HOOFDMAN TE KAPERNAÛM

Lukas 7 : 1-17

De hoofdman te Kapernaüm

Lukas 7 : 1-10

Kerngedachte:

Luk 7:6 "Heer, neem de moeite niet; want ik ben niet waardig, dat Gij onder mijn dak zoudt inkomen"

Luk 7:7 "... zeg het met een woord, en mijn knecht zal genezen"

Luk 7:9 "...Ik heb zo groot een geloof zelfs in Israël niet gevonden."

Puntenverdeling:

1. de zorg van de hoofdman voor zijn zieke soldaat (knecht)
2. Hij hoort van de Heere Jezus en krijgt nieuwe hoop
3. De oudsten van de stad gaan met de vraag (zelf is hij het niet waard)
4. De Heere Jezus komt vlakbij het huis van de hoofdman
5. De vrienden van de hoofdman komen Hem tegemoet
6. Groot geloof: één woord is genoeg!
7. Gods macht: de knecht is genezen!

Vertelling:

O, hoe moet dat nu? Kon iemand maar helpen! Maar niemand kan het. Zo ziek is hij. Heel voorzichtig loopt de man weer naar het bed toe waar zijn zieke knecht op ligt. Hoe moet dat nu? Zal zijn knecht, zijn trouwe knecht, die altijd zo goed helpt in het leger straks echt sterven? Maar dat wil de hoofdman niet. O, nee. Hij houdt zo veel van zijn trouwe soldaat. De hoofdman heeft een heleboel soldaten. Wel honderd! Over al die soldaten is hij de baas.

En ze luisteren ook heel goed naar hem. Hij is ook heel streng, maar toch houdt hij ook heel veel van zijn soldaten. Ook van deze trouwe knecht. Hij is vast al bij een heleboel dokters geweest en heeft vast al allerlei medicijnen gehaald, maar niets helpt. Niemand kan hem beter maken. Niemand? Ineens komt er iemand naar hem toe.

"Meester, wij kennen iemand die mensen beter maken kan. Hij heeft al zoveel wonderen gedaan!" De hoofdman hoort het. Het gaat over de Heere Jezus. En hij gelooft vast dat Hij ook zijn trouwe, lieve knecht kan beter maken. Ineens weet hij het zeker! Ja, de Heere Jezus zal hij vragen om naar zijn huis te komen en zijn knecht beter maken. O, wat zal dat fijn zijn. De Heere Jezus in zijn huis en zijn knecht weer gezond! Maar... zou de Heere Jezus wel naar hem willen luisteren? Hij hoort eigenlijk helemaal niet bij het volk van de Heere Jezus. Hij hoort

helemaal niet bij het volk Israël. Weet je wat? Hij zal een paar belangrijke mensen roepen en aan hen vragen of zij naar de Heere Jezus willen gaan om het te vragen. Zij horen wel bij het volk van God. Zij zijn echte Joden. En zo roept de hoofdman van die honderd soldaten een paar belangrijke mensen bij zich. Het zijn de oudste mannen van het volk. Zouden ze de boodschap willen doen?

Ja, zeker. Want de hoofdman houdt niet alleen van zijn soldaten, maar de mensen houden ook heel veel van de hoofdman. Ook al hoort hij eigenlijk niet bij hun volk, toch hebben ze hem lief. Hij is ook zo goed voor hen. Hij heeft zelfs wel eens een synagoge, een soort kerk, voor hen laten bouwen!

Hij zorgt heel goed voor hen! En daarom willen ze graag een boodschap voor hem doen. Zeker voor deze hoofdman! Zo snel ze kunnen, gaan ze naar de Heere Jezus toe. "Heere, onze hoofdman heeft een erg zieke knecht. Niemand kan hem beter maken. Wilt U het doen! Onze hoofdman is het waard dat U dat voor hem doet." Ze zeggen eigenlijk: Hij heeft het verdiend want hij is zo goed voor ons! Zouden de mensen bij ons dat ook zeggen, de kinderen bij jouw op school, of uit jouw straat? Dat jij altijd zo lief voor hen bent en zo goed voor hen zorgt? Of zouden ze iets anders zeggen? Dat ze juist bang voor je zijn omdat jij vaak zo lelijk doet of andere kinderen plaagt. Dat zou erg zijn! Van deze hoofdman kunnen ze alleen maar goede dingen vertellen. En hij hoort eigenlijk nog niet eens bij hen. Ben jij ook aardig tegen kinderen die niet naar de kerk gaan of naar een andere school? Zo wil de Heere het!

Dan loopt de Heere Jezus met de oudste mannen van de stad mee. Kapernaüm in, want daar wonen ze. De mannen wijzen vast wel de weg waar de Heere Jezus naar toe moet. Nog een klein stukje dan zijn ze bij het mooie huis van deze belangrijke hoofdman. Wat zal de hoofdman blij zijn als de Heere Jezus in zijn huis komt en zijn knecht beter maakt! Maar... wat gebeurt er nu? Een paar mensen komen uit het huis van de hoofdman naar de Heere Jezus toe. Het zijn vrienden van de hoofdman. Zou de knecht al gestorven zijn? Is het niet meer nodig? Nee, dat gelukkig niet. Hij leeft nog steeds, al is hij erg ziek. Maar waarom komen ze dan? "Heere Jezus, kom toch maar niet in het huis van de hoofdman. Dat moeten we zeggen van hem, want hij zegt dat hij het niet verdient heeft dat U in zijn huis naar binnen gaat. U bent veel te machtig, veel te hoog om in zijn huis te komen. Daarom durfde hij ook niet zelf naar U toe te komen om het te vragen." Veel te machtig? Te belangrijk? Maar de hoofdman

is toch ook heel belangrijk. Hij heeft toch ook een prachtig huis? En toch... de hoofdman weet: de Heere Jezus is nog veel belangrijker en dan ben ik eigenlijk maar een heel gewoon mannetje. Ik verdien het helemaal niet dat de Heere in mijn huis komt, en toch kan ik niet zonder de Heere Jezus. Toch heb ik hem nodig. "Heere," zeggen de vrienden van de hoofdman, "hij heeft gezegd: zeg maar tegen de Heere: Spreek maar één woord en mijn knecht zal beter zijn. U hoeft niet in mijn huis te komen om hem beter te maken, want één woordje van U is al genoeg om mijn knecht te genezen! Dat weet ik zeker. Eén woord, Heere!" Wat een groot geloof van die hoofdman! Eén woord, en dan zal de knecht al beter zijn. De Heere Jezus hoeft niets te doen. "Dat doe ik zelf ook," heeft de hoofdman gezegd. Als ik tegen een knecht, een van mijn soldaten zeg: Ga daar naar toe, dan gaat die knecht daar naar toe, of "Kom!" dan komt die knecht meteen, of "Doe dat!" dan gehoorzaamt de knecht gelijk. Eén woord is genoeg. De Heere Jezus kijkt heel verwonderd, Hij is bewogen over deze hoofdman, die Hij helemaal nog niet gezien heeft maar waar Hij zoveel van hoort. "Zo'n groot geloof heb Ik zelfs in Israël niet gevonden," zegt de Heere Jezus. Als de vrienden en de oudsten van de stad in het huis van de hoofdman komen zien ze inderdaad dat de Heere Jezus niet in hun huis hoeft te komen. Want... de knecht is al gezond. Eén woord van de Heere Jezus was genoeg. En dat is nog zo. Wat hebben we toch een machtige Heiland. De hoofdman had ook heel veel macht, wel honderd soldaten moesten naar hem luisteren. Maar de Heere Jezus heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Iedereen moet naar Hem luisteren. Zelfs de ziekte, zelfs de dood. Misschien denk je ook wel eens: ik heb het helemaal niet verdiend dat de Heere Jezus in mijn hart komt wonen. Ik doe zoveel verkeerde dingen. Toch mag je dan aan de Heere Jezus vragen, net als de hoofdman. Heere, wilt U één woord spreken, dan mag ik van U zijn! Dat wil de Heere Jezus nog heel graag, maar Hij wil ook dat we daarom bidden. Je mag je mond open doen en alles vragen wat je nodig hebt. Dat heeft Hij Zelf beloofd!

Verwerking:

- Zingen psalm 81:12.
Opent uwen mond
Eist van Mij vrijmoedig
Op Mijn trouwverbond.
Al wat u ontbreekt,
schenk Ik, zo gij 't smeekt.

Mild en overvloedig.

In deze zo bekende psalm staat heel mooi verwoord dat we vrijmoedig, evenals de hoofdman tot de Heere mogen gaan en dat Hij ons ook geven wil wat wij nodig hebben! Leg dit uit, of als de kinderen dat al kunnen, laat het hen vertellen waar het versje over gaat.

Aan de hand van de derde regel (..op Mijn trouwverbond) kunnen we wijzen op wat de Heere al bij de doop aan ons beloofd heeft. Dat we daarop pleitend alles aan de Heere mogen vragen wat nodig is.