

In het huis van Simon

BEGINSITUATIE Vorige week is het eerste gedeelte uit Lukas 7 verteld. Daarin wordt beschreven dat de Heere Jezus de knecht van een hoofdman heeft genezen en een jongen uit Naïn uit de dood heeft opgewekt. Vandaag wordt verteld hoe een zondares haar liefde voor Jezus toont.

BIJBELGEDEELTE Lukas 7: 36-50

KERNTekST 'Uw zonden zijn u vergeven.' (Lukas 7: 48)

DOELSTELLINGEN De kinderen horen dat de Heere Jezus gekomen is om zondige (verloren) mensen te redden. De kinderen worden opgeroepen om de grote, vergevende liefde van de Heere Jezus te beantwoorden.

INDELING - De Heere Jezus is te gast bij de farizeër Simon. - Een zondige vrouw toont haar liefde voor Jezus. - Door het vertellen van een gelijkenis houdt de Heere Jezus Simon een spiegel voor. - De Heere Jezus maakt Simon duidelijk dat er een groot contrast is tussen het handelen van Hem en het handelen van deze vrouw. - De Heere Jezus verzekert de vrouw ervan dat haar zonden zijn vergeven. - In vrede mag de vrouw het huis verlaten.

ZINGEN Psalm 32: 1 en 6

BRUGZIN OF BEGINZIN Vandaag mag ik jullie een mooi verhaal uit de Bijbel vertellen. In het verhaal komen drie mensen voor: de Heere Jezus, een man die Simon heet, en een vrouw. In de Bijbel staat dat het een zondige vrouw is. Wat betekent dat? (Praat hier samen over.). Deze zondige vrouw krijgt iets heel moois van de Heere Jezus. Luister maar naar het verhaal. Dan hoor je wat de Heere Jezus aan deze vrouw geeft.

VERTELSCHETS Simon kijkt de zaal eens rond. De maaltijd kan beginnen! De tafels zijn gedekt. De schalen met eten zijn binnengebracht. En de gasten zijn binnen. Ze liggen op de banken die rondom de tafels staan. Ja, ze liggen! Zo zijn ze dat gewend. Ze liggen op hun linkerzij. Steunend op hun hand en met de voeten wat naar achteren. (Laat dit maar zien.) Kijk eens wie ook gekomen is? Daar, tussen de andere gasten ligt Hij aan tafel. De Heere Jezus! Ook de Heere Jezus is uitgenodigd om te komen eten. Simon heeft aan de Heere Jezus gevraagd: 'Komt u bij mij in huis?' Dat wilde de Heere Jezus wel. Daarom is Hij gekomen. Ja, de Heere Jezus is de belangrijkste Gast in dit huis. Hij is de Zoon van God! Maar Simon weet dat niet. Dat kun je aan alles merken. Toen de Heere Jezus binnenkwam, stond hij niet klaar om de Heere Jezus te begroeten met een kus. Ook heeft Simon de Heere Jezus geen zalf gegeven om Zich te kunnen opfrissen. Er stond zelfs geen knecht klaar om de voeten van de Heere Jezus te wassen..Terwijl dat wel zo hoorde. Nee, aan alles is te merken dat Simon de Heere Jezus nog niet kent. Hij toont maar weinig liefde en eerbied heeft voor de Heere Jezus. Maar waarom heeft Simon de Heere Jezus dan uitgenodigd? Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat Simon met de Heere Jezus wil praten over wat er in de Bijbel staat. Want weet je, Simon is een farizeër. En farizeërs lezen veel in de Bijbel, en praten daar ook graag over. Ik denk dat Simon vandaag met de Heere Jezus wil praten over wat er in de Bijbel staat. Ik denk dat Simon de Heere Jezus graag wat beter wil leren kennen. Simon vraagt zich af wie de Heere

Jezus is. Is Hij een profeet misschien? Vandaag zal de Heere Jezus Simon laten weten dat Hij nog veel belangrijker is dan een profeet. Wanneer de maaltijd al begonnen is en de gasten met elkaar aan het praten zijn, gebeurt er iets vreemds. Er komt een vrouw door de deuropening. In haar hand draagt ze een flesje met zalf. Ze staat even stil en kijkt zoekend in het rond. Dan loopt ze de zaal binnen en loopt naar de Heere Jezus toe. Stil gaat ze achter Hem staan. Het is stil geworden. Verbaasd kijken de mensen naar deze vrouw. Wat doet zij hier? Is ze soms ook uitgenodigd door Simon? O nee! Simon zou deze vrouw nooit uitnodigen. Want hij kent deze vrouw wel. Het is een zondige vrouw. Ze heeft slechte, verkeerde dingen gedaan. Heel veel mensen praten er over. Nee, zulke mensen wil Simon niet in zijn huis hebben. Simon zou willen dat deze vrouw het huis weer snel verlaat. Maar haar weg sturen, dat durft hij niet. Wat komt ze eigenlijk doen? O kijk eens. Ze is achter de Heere Jezus gaan staan. Met haar hoofd gebogen. Kijk toch, ze huilt... Ze huilt, want ze heeft verdriet. Verdriet over alles wat ze verkeerd heeft gedaan. Maar ze huilt niet alleen van verdriet. Ze huilt ook van blijdschap. Van blijdschap? Ja, omdat ze weet dat de Heere Jezus haar niet weg zal sturen. Omdat ze weet dat de Heere Jezus van haar houdt. Ook al is zij een zondige vrouw. Tranen lopen over haar gezicht. En die tranen vallen zomaar op de voeten van de Heere Jezus. En wat doet ze dan? Met haar lange haren veegt ze de tranen weg. Zo maakt ze de voeten van de Heere Jezus weer droog. En terwijl ze dat doet, drukt ze een kus op de voeten van de Heere Jezus. Niet één keer, niet twee keer. Als maar weer bukt ze zich om Zijn voeten te kussen. Wat wonderlijk. Deze vrouw moet wel heel veel van de Heere Jezus houden. Anders doe je zo iets toch niet? En dan is ze nog niet klaar. Ze pakt het flesje dat ze heeft meegenomen. Ze giet de zalf over de voeten van de Heere Jezus. Er trekt een heerlijke geur door het huis.. Simon maakt zich boos. Hij vindt het helemaal niet fijn dat deze vrouw is gekomen. Waarom stuurt de Heere Jezus deze vrouw niet weg? Zou de Heere Jezus soms niet weten dat dit een zondige vrouw is? Maar de Heere Jezus kent deze vrouw wel. Hij weet alles van haar! Ook al die dingen die ze verkeerd heeft gedaan. Maar de Heere Jezus weet nog meer. Hij weet ook dat deze vrouw Hem heeft lief gekregen. Ja deze vrouw houdt ontzettend veel van de Heere Jezus. Ze luistert naar Zijn Woorden. Ze gelooft dat Hij haar Redder is. De Heere Jezus kent Simon ook. Hij weet wel wat Hij denkt. Daarom kijkt Hij Simon aan. Hij wil Simon iets leren: 'Simon Ik wil wat tegen je zeggen!'. 'Meester, vertelt u het maar.' Dan vertelt de Heere Jezus een kort verhaal: Er was een rijke man. Hij gaf aan twee mensen geld. Aan de ene man gaf hij vijftig penningen. Dat is veel geld. Aan de andere man gaf hij vijfhonderd penningen. Dat is nog veel en veel meer. De rijke man sprak met ze af dat ze het geld op een dag weer aan hem terug zouden geven. Maar het liep allemaal anders. De dag brak aan dat de mannen het geld weer terug moesten geven. Maar wat erg. Ze hadden geen geld bij zich. Ze hadden het geld opgemaakt. Er was niets meer van over. Ze hadden niets om terug te geven. Geen penning! Wat nu? Werd de rijke man boos? Heel erg boos toch zeker? Liet hij hen straffen? Nee, er gebeurde iets bijzonders. Want weet je wat de rijke man zei? 'Het is goed zo. Ik hoef het niet meer te hebben.' De twee mannen hoefden niets meer terug te geven. Geen penning! Wat was deze rijke man goed voor hen! De twee mannen hadden schuld. Veel schuld. Maar alles werd hen kwijtgescholden. Dat is bijzonder! Nu stelt de Heere Jezus aan Simon een vraag; 'Simon, wie van die twee mannen zal het meeste van die rijke meneer houden?' Nou dat is niet moeilijk. Dat weet Simon wel. De man die eigenlijk vijfhonderd penningen moest betalen. Zijn schuld was het grootst. Hij zal zeker het blijfste zijn geweest. Hij zal zeker het meeste van die rijke meneer houden. 'Je hebt

goed geantwoord, Simon!’ Dan keert de Heere Jezus zich om. Achter Hem staat nog steeds de vrouw. ‘Simon, zie jij deze vrouw? Toen ik in jouw huis kwam heb jij mij geen water gegeven om mijn voeten schoon te maken. Maar deze vrouw heeft mijn voeten met haar tranen nat gemaakt en met haar haren afgedroogd. Toen ik binnenkwam, heb jij mij geen kus gegeven. Maar deze vrouw heeft mijn voeten gekusd. Als maar weer. Jij hebt mijn hoofd niet gezalfd met olie. Maar deze vrouw heeft mijn voeten gezalfd... Simon... Hij moet zich schamen. Hij heeft de Heere Jezus uitgenodigd. Maar hij heeft de Heere Jezus niet als een gast behandeld. Maar hij heeft de Heere Jezus niet met liefde ontvangen. Zelfs niet met eerbied. Terwijl de Heere Jezus dat wel verdient. Terwijl de Heere Jezus de belangrijkste Gast is in dit huis! En dan legt de Heere Jezus uit waarom deze vrouw dit allemaal heeft gedaan: Omdat deze vrouw zo ontzettend veel van de Heere Jezus houdt. Ja deze vrouw had heel veel verkeerde dingen gedaan. Er waren veel zonden in haar leven. Maar daarom stuurt de Heere Jezus haar niet weg. Nee, deze vrouw heeft Hem juist nodig! *Nee, de Heere Jezus stuurt zondige mensen nooit weg. Hij wil ze juist helpen. Hij wil hun Redder zijn, ze van hun zonden verlossen. En ze leren om anders te leven. Heb je dingen verkeerd gedaan? Ga er mee naar de Heere Jezus toe! Hij zegt: Kom bij Mij, vertel het Mij! Vergeet nooit dat je al je zonden bij de Heere Jezus kunt brengen. Hoe dan? Door te bidden. Wanneer je je handen vouwt en je ogen sluit, mag je alles aan Hem vertellen. Hij luistert. Hij wil ook jou je zonden vergeven.* De Heere Jezus vergaf ook deze vrouw. Hoor maar wat Hij tegen haar zegt. Simon en alle andere mensen in de zaal kunnen het horen: ‘Uw zonden zijn u vergeven!’ Nee de vrouw hoeft niet bang te zijn dat ze wordt gestraft. De Heere Jezus vergeeft haar alles. Ja, de Heere Jezus doet als die rijke man in het verhaal. Zo goed is Hij! En weet je wat Hij ook nog tegen haar zei? ‘Uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede.’ Mooie woorden. Weet je wat ze betekenen. Dat ze gered is door de Heere Jezus. Haar Redder, haar Zaligmaker. Alles is goed gekomen. Daar heeft de Heere Jezus voor gezorgd! Begrijp je nu waarom deze vrouw de zaal binnenkwam? Begrijp je nu waarom ze zo moest huilen? Begrijp je nu waarom ze dat flesje leeggoot over zijn voeten. Omdat de Heere Jezus zo goed voor haar is. Hij is haar Redder. Daarom houdt zij zoveel van Hem. Gelukkig verlaat de vrouw het huis van Simon. Wat is ze blij met wat de Heere Jezus haar heeft gegeven!

VERWERKING Wat is het (belangrijkste) verschil tussen Simon en deze vrouw? Waarom zou deze vrouw zoveel van de Heere Jezus houden, denk je? Houd jij ook zoveel van de Heere Jezus? Kan de Heere Jezus dat ook aan jou ‘zien’?