

Leeftijd 10-12 jaar



VECHTEN IN VEENENDAAL

door Jan Vermeulen

Illustraties: Roelof van der Schans

Uitgeverij De Banier, Apeldoorn

Leeftijd: 11+

169 blz.

Prijs: € 11,95

Inhoud:

Jan Kok vindt de Nederlandse soldaten die in hun huis over de vloer komen wel leuk. Maar als de oorlog uitbreekt, wordt het ernst.

Veenendaal ligt in de frontlinie en er gebeuren ernstige dingen, al op de eerste oorlogsdag. Iedereen wordt in overvolle, vieze schepen geëvacueerd. Als Jan en zijn familie terug zijn in Veenendaal kloppen er steeds weer mensen bij de pastorie aan: om radio's in de kerk te verbergen, of een Joods jongetje. En wat heeft Evert Vervat, een Nederlandse SS'er, nu met Jan Kok te maken?

Beoordeling:

Identiteit is op natuurlijke wijze in het verhaal opgenomen. Met name geschikt voor kinderen die van geschiedenis houden. Oude foto's zijn wel historisch maar maken het boek voor kinderen minder aantrekkelijk.

Eindoordeel:

Aanbevolen



VEILIG

door Lijda Hammenga

Uitgeverij de Banier Apeldoorn

Leeftijd: vanaf 10 jaar

130 blz.

Prijs: € 9,95

Inhoud:

In haar volle breedte staat Lena daar. 'Dus jij gooit schillen in mijn bed?' schreeuwt ze. 'Hier, dan krijg jij wat van mij!' Met een zwaai kiepert ze een volle emmer water over Vilma heen. 'Ik zal je je grapjes afleren!' De 9-jarige Vilma uit Bolivia zou het liefst hard wegrennen. Het is thuis helemaal niet gezellig meer. Sinds haar vaders nieuwe vrouw bij hen is komen wonen, is de sfeer tot onder het nulpunt gedaald. Elke dag maakt Lena hetzelfde eten en als je niet uitkijkt, krijg je een pak slaag, of erger. Op een dag besluit Vilma dat het genoeg is. Samen met haar broer Charo neemt ze de benen. Een lift met een vrachtwagen brengt hen in een stad ver weg. Maar het leven op straat is gevaarlijk en hun vlucht lijkt uit te lopen op één grote mislukking. Gelukkig moeten ze niet verder leven als straatkinderen en is er toch een veilige plek. Opbrengst van boek gaat naar kindertehuis.

Beoordeling:

Dit boek is geschreven voor zowel jongens als meisjes vanaf 10 jaar. Het is een spannend boek waarvan het verhaal zich afspeelt in een voor de meesten niet alledaagse omgeving: Bolivia. Het boek leest makkelijk, is spannend en leerzaam. Het geeft de kinderen een mooie inkijk in een voor hen geheel nieuwe wereld. En laat tevens zien dat God werkt ook over de landsgrenzen van Nederland heen. En hoe mensen uit Nederland worden geroepen om in de zending te gaan werken. En hoe kinderen deze roeping van God ook ervaren.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen

Leeftijd 10-12 jaar



IN MOEDERS PLAATS

door **A. Vogelaar-van Amersfoort**

Uitgeverij De Banier, Apeldoorn

Leeftijd: vanaf 10 jaar

124 blz.

Prijs: € 10,95

Inhoud:

Dit boek is een vrije bewerking van een oud Engels verhaal uit de 19e eeuw, van Fannie Eden.

Beulah, dochter van een om haar geloof door haar vader verstoten gravin, verblijft op een kostschool. Haar moeder wordt ziek en sterft, waarna Beulah in het huis van de jonge dokter, die haar moeder heeft behandeld, wordt opgenomen. Haar grootvader, de graaf van Castleton, wil aan haar goedmaken wat hij aan zijn dochter heeft misdaan en neemt haar terug op het kasteel. De graaf is erg vijandig ten opzichte van het geloof en wil zijn kleindochter alle godsdienst verbieden, maar Beulah houdt onverminderd vast in het geloof in haar Heere. Na veel beproevingen wordt zij na het overlijden van haar grootvader, de graaf, erfgenaam en gravin van het landgoed Casleton. Zij trouwt met de jonge dokter, die steeds contact met haar heeft gehouden. Een boeiend verhaal voor meisjes vanaf 10 jaar en ook voor ouderen.

Beoordeling:

Een mooi verhaal uit het begin van de 19^e eeuw. Qua taalgebruik staat het wel verder af bij meisjes van 10 jaar en ouder. Dat is jammer, waarschijnlijk ook de reden dat de uitgever al heeft toegevoegd dat het ook voor ouderen geschikt is. Identiteit is in het gehele verhaal opgenomen. Het taalgebruik is soms meer passend bij een meditatiebundel. Hoe waar zinnen als 'Maar weet je wat nu zo'n groot wonder is? De Heere stuurt niemand weg die Hem met oprecht berouw om vergeving smeekt, ook al heeft hij een hemelhoge schuld. Een Ander heeft die schuld willen wegdragen', ook zijn. Het is minder geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar. Opmaak van de hoofdstuktitel is niet eigentijds en ook de voorkant van het boek is niet gericht op kinderen.

Eindoordeel:

Matig aanbevolen

Leeftijd 10-12 jaar



PAUL KRUGER - De leeuw van Zuid-Afrika

door **P. de Zeeuw JGzn**

Uitgeverij De Ramshoorn, Goes

Leeftijd: vanaf 10 jaar

150 blz.

Prijs: 15,95, bij een abonnement € 10,95

Inhoud:

Paul Kruger is geboren als zoon van een Zuid-Afrikaanse boer. Wanneer de boeren door de Engelsen uit de Kaapkolonie verdreven worden, trekt Paul op 10-jarige leeftijd met zijn familie naar het Noorden. Ze komen in de wildernis terecht waar Paul een talentvolle jager blijkt te zijn. Hij heeft daar heel wat avonturen beleefd. Zo heeft hij tijdens een neushoornjacht zijn linkerduim verloren, omdat zijn geweer ontplofte. Door zijn gezond verstand krijgt hij een leidende positie onder de boeren. Hij heeft met verschillende oorlogen meegevochten en wordt benoemd tot plaatsvervangend veldkornet bij de commando's. Hij wordt tevens aangesteld als onderhandelaar van de boeren en na enige tijd wordt hij zelfs president van de Zuid-Afrikaanse Republiek.

Beoordeling:

Dit boek is geschreven voor zowel jongens als meisjes vanaf 10 jaar, maar ook ouderen kunnen dit boek goed lezen. Het is een spannend boek waarin het leven van Paul Kruger wordt weergegeven (van zijn jeugd tot zijn overlijden). Er is veel geschiedenis in het verhaal verweven. Vooral voor kinderen die zich in geschiedenis interesseren is dit een aanrader. Het boek leest makkelijk, is spannend en erg leerzaam. Soms staan er voetnoten onder aan de bladzijden om woorden uit te leggen. Het boek is een Christelijk boek. Paul Kruger was een invloedrijk staatsman, die oprecht vertrouwde op de Heere in de zware strijd die hij te voeren had.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen



Als dat maar goed gaat... Het oorlogsverhaal van Arie

door **Jannie Koetsier-Schokker**

Uitgeverij de Banier, Apeldoorn

Leeftijd: vanaf 9 jaar

Leesniveaue: AVI M5

114 blz.

Prijs: € 10,95

Inhoud:

Het is oorlog. Als Arie van dichtbij een vliegtuigcrash meemaakt, beseft hij pas goed hoe wreed de Duitsers zijn. Dan wordt hij samen met zijn neef Leen opgeroepen om als dwangarbeider in Duitsland te gaan werken. Maar in het werkkamp worden ze allebei ernstig ziek. Arie mag een paar maanden naar huis om aan te sterken en sluit zich aan bij het verzet. Maar als de datum dichterbij komt waarop Arie weer naar Duitsland moet, weigert hij terug te gaan om voor de vijand te werken. Als dat maar goed gaat ... En komt zijn neef Leen ooit weer thuis? Het is een waargebeurd verhaal.

Beoordeling:

Dit boek is geschreven voor jongens vanaf 9 jaar. Het is een spannend boek en speelt zich af in de 2^e WO. Dit zal zeker bij jongens aanspreken en ook omdat het makkelijk te lezen is en goed te volgen. Omdat het spannend is en gebeurtenissen op elkaar volgen, ben je geneigd om het boek in één keer uit te lezen. Er zit een christelijke boodschap in het boek. Zo wordt er Bijbel gelezen, gebeden en aangegeven dat je in moeilijke omstandigheden je toevlucht tot de Heere mag nemen. Voor deze leeftijd is het zeker een spannend en leuk boek om te lezen.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen

Leeftijd 10-12 jaar



OVERBOORD

door Rijk Arends

Omslag: Roelof v.d. Schans

Uitgeverij Den Hertog, Houten

Leeftijd: vanaf 9 jaar

Leesniveaue: AVI E5 / CLIB 6

125 blz.

Prijs: € 9,90

Inhoud:

Samuël woont als asielzoeker in Nederland: ze hebben een huis gekregen en zijn vader en moeder zijn bezig met een inburgeringscursus. George, de oudere zoon, is nog in Syrië en heeft veel problemen om ook naar Nederland te komen. Samuël gaat naar school en beheerst de Nederlandse taal redelijk. In de klas wordt gestemd over een project over reizen en als thema wordt genomen *de reis van Samuël naar Nederland*. Elke keer beleeft hij opnieuw een stukje van de bange tocht. Soms durft hij iets tegen Esmee te vertellen, maar zijn geheim vertelt hij niet (hij denkt dat zijn zusje overleden is door zijn schuld). Esmee merkt dat Samuël iets verbergt, omdat hij niets wil vertellen over de boottocht. In het dorp zal een asielzoekerscentrum komen, waartegen veel verzet is. Harmen doet niet bepaald vriendelijk tegen Samuël, maar thuis vertelt hij niets. Elke keer draait hij om de waarheid heen, hij verzwijgt dingen of liegt zelfs. Dat maakt het niet makkelijk voor hem. Vooral de broer van Harmen, Jannick, is met zijn vrienden een felle tegenstander van het centrum. Er wordt zelfs een steen door de ruit bij Samuël thuis gegooid. Een protest loopt helemaal uit de hand. Er wordt vuurwerk gegooid, maar de daders krijgen ze niet te pakken. 's Nachts gaan ze verder op het plein voor het huis van Samuël. Ze stoken een vuur, maar dan gaat het mis. Eén van de jongens wordt getroffen door een steekvlam. De vader van Samuël, die arts in Syrië is geweest, verleent eerste hulp. Harmen biedt daarna zijn excuus aan. Tijdens de open dag wordt er een foto gemaakt in de rubberboot. Samuël krijgt het advies van zijn vader om toch in de boot te gaan staan: het is voor hem een grote overwinning.

Beoordeling:

Het is een spannend boek, dat je in één keer uit wil lezen. Tussen het verhaal staan schuingedrukte stukjes over de vlucht naar Europa. Daardoor krijg je stukje bij beetje te lezen wat Samuël allemaal meegemaakt heeft. Je begrijpt dan ook waarom hij zo bang is van water en een boot. Je 'voelt' de spanning en het verdriet. Het christelijk element is op een positieve manier in dit boek aanwezig: niet opgelegd, maar helemaal door het verhaal verweven. Duidelijk blijkt dat Samuël en zijn ouders christen zijn: hij heeft op de zondagsschool gezeten en elke keer komen uitspraken van de predikant terug. Op school komen verhalen uit de Bijbel aan de orde. Samuël weet ook heel goed dat hij niet liegen mag. Vooral het thema 'vergeving' wordt mooi uitgewerkt: de worsteling met dit gegeven, maar ook de praktijk als Samuëls vader de broer van Harmen helpt.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen

Leeftijd 10-12 jaar



VUURVECHTER deel 3 in de serie Brand meester

door **Herman Wilbrink**

Illustraties: Adri Burghout

Omslagontwerp: Studio Citróen

Uitgeverij Den Hertog Houten

Leeftijd: vanaf ongeveer 10 jaar

Leesniveaue: AVI M6 / CLIB 6

132 blz.

Prijs: € 10,90

Inhoud:

Sander wil graag brandweerman worden. Hij is al vrijwilliger en mag een dienst meedraaien met de A-ploeg van Apeldoorn. Er zijn pyromanen bezig met het stichten van branden waarbij elke keer zilverfolie gevonden wordt. Ook bij de autobrand die Sander blust wordt zilverfolie gevonden.

's Nachts kan Sander niet slapen, hij kijkt uit het raam en ziet dat een man de container bij de burens in brand steekt. Op een scooter gaat de man ervandoor. Sander probeert de brand te blussen en vindt opnieuw zilverfolie. Dit zorgt ervoor dat hij zelf verdacht wordt van het aansteken. Sander is bang dat hij niet aangenomen zal worden als brandweerman, maar dat valt mee. Sander is heel enthousiast en gaat helemaal in zijn beroep op. Rachel, de vriendin van Sander, begrijpt het niet en wordt boos als hij haar niet ziet tijdens een actie om een balkonbrand te blussen. Bij een brand in een grote loods gaat het bijna fout. Samen met Gerrik, zijn maat, gaat hij de loods in om de brand te blussen. Onverwacht ontploft er iets en krijgen ze een melding dat er nog een man binnen is. De zoektocht wordt hen bijna fataal als een deel van de loods instort. Sander moet Gerrik achterlaten: hij denkt dat Gerrik het niet overleeft en voelt zich heel schuldig. Een schreeuwende man vertelt dat hij de brand aangestoken heeft en dat het misgegaan is: zijn vriend is omgekomen. Gerrik kan naar buiten komen door over een omgevallen muur te klimmen. Na alle spanning en emotie gaan ze terug naar de kazerne. Daar vertelt Sander zijn geheim aan Rachel: hij is zelf vroeger ook pyromaan geweest maar is gelukkig veranderd.

Beoordeling:

Een spannend boek dat jongens in één ruk uit zullen lezen. Tussen het verhaal staan schuingedrukt belevenissen van Sander van vroeger. De verhalen over de brandstichtingen van Sander zijn wel heel gedetailleerd, zodat jongens het mogelijk gaan uitproberen. Tegelijkertijd wordt elke keer de ernst van de situatie aangegeven en wordt duidelijk hoe gevaarlijk brandstichten kan zijn. Vooral bij de laatste brand wordt duidelijk hoe ernstig de situatie kan zijn, ook voor brandweerlui. Een positieve christelijke strekking: Sander bidt, dankt en leest uit de Bijbel. Tijdens zijn dienst kan hij soms via zijn mobiel meeluisteren naar de preek. Een tekst over 'vuur' raakt hem en komt bij de hevige brand in de schuur in zijn gedachten terug: God zal voor hem zorgen.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen

Leeftijd 10-12 jaar



HET SARACENENMYSTERIE deel 3

door **Adri Burghout**

Uitgeverij de Banier, Apeldoorn

Leeftijd: vanaf 9 jaar

156 blz.

Prijs: € 9,95

Inhoud:

Dokter Douwe Daman en zijn zoon Dario wonen in Saas-Grund, in Zwitserland. Dario wil later 'Bergretter' worden. Samen met zijn vriend Sebby en opa Bruno, die ook Bergretter is geweest, is hij regelmatig in de bergen te vinden. In de zomervakantie arriveert er een filmploeg in het Saasdal, om een documentaire te maken over de Saracenen. Volgens opa Daan Daman, die een paar weken bij Douwe en Dario logeert, gaat het mysterieuze verhaal de ronde dat dit Arabische volk schatten verborgen hebben in de omgeving van Saas-Grund. Als Dario en Sebby in de bergen aan het trainen zijn, nemen ze stiekem een kijkje bij de filmopnamen. Dan worden de vrienden ontdekt en in paniek verschuilen ze zich in een grot. Maar Dario en Sebby zijn niet de enigen die zich daar schuilhouden...

'Mocht je in het Saasdal op vakantie gaan, dan herken je vast plaatsen uit het boek. Zoals de Monte Moro (2853 m). Op deze berg vind je hier en daar nog trapsgewijs gelegde rotsblokken om het klimmen te vergemakkelijken. Eenmaal boven heb je een schitterend uitzicht op de Monte Rosa, als er tenminste geen wolk voor hangt. Daarnaast heb je grote kans dat je steenbokken kunt spotten!'

Beoordeling:

Dit boek is geschreven voor jongens vanaf 9 jaar. Het is een spannend boek en speelt zich af in Zwitserland. Het is het derde deel uit de serie Douwe en Dario. Redders in de bergen. Vanaf het begin is het een spannend boek, wat zeker jongens zal aanspreken. Doordat het boek zich in Zwitserland afspeelt zie je de beelden als het ware zo voor je hoe het landschap er bijvoorbeeld uitziet en wat er allemaal gebeurt. Er zit geen christelijke boodschap in het boek. Wel wordt er een keer over een kerk gesproken, maar verder komt dit niet meer ter sprake in dit boek. Voor deze leeftijd is het een spannend en leuk boek om te lezen.

Eindoordeel:

Aanbevolen, maar minder geschikt om uit te delen op het Kerstfeest van de zondagsschool, gezien het ontbreken van een duidelijke christelijke strekking

Leeftijd 10-12 jaar



WANHOOP OP DE WADDEN – LIFELINER 2, deel 14

door **Adri Burghout**

Uitgeverij De Banier, Apeldoorn

Illustraties: Adri Burghout

Leeftijd: vanaf 10 jaar

142 blz.

Prijs: € 8,95

Inhoud:

Timo viert vakantie in de bergen. Tijdens één van zijn wandeltochten krijgt hij een telefoontje: of hij maar wil invallen bij Medic01. Medic01 vliegt vanaf vliegbasis Leeuwarden met een ambulancehelikopter voor de Waddeneilanden. Timo voelt hier wel voor, dus hij besluit op het verzoek in te gaan. Nog voor zijn eerste dienst begint, gebeurt er iets op één van de Waddeneilanden wat grote gevolgen kan hebben voor de inwoners. Door zijn invalwerk bij Medic01 raakt Timo erbij betrokken. De inzetten vanaf de Friese vliegbasis worden heel anders dan hij had kunnen denken.

Beoordeling:

Dit boek is geschreven voor zowel jongens als meisjes. Het is een spannend boek, waarin er de ene keer vanuit het perspectief van Timo (de hoofdpersoon) en de andere keer vanuit het perspectief van andere personen uit het boek wordt geschreven. Dat maakt het af en toe wel wat lastiger lezen. Maar het is zo spannend en met zoveel vaart geschreven, dat het toch een mooi boek is. De illustraties zijn erg mooi. Het boek is een duidelijk Christelijk boek, dat is in het hele boek verweven.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen



WEGWEZEN! Vlucht uit de Grebbestreek

door **Janny den Besten**

Uitgeverij de Banier, Apeldoorn

Leeftijd: vanaf 9 jaar

140 blz.

Prijs: € 10,95

Inhoud:

Niek moet vaak klusjes doen voor zijn vader, die klompenmaker is. Maar hij gaat veel liever met zijn vriend Roelof bij de soldaten kijken of naar de uitkijkpost bij de loopgraven. Hij kan het toch nooit goed doen bij zijn vader. Was hij maar meer als zijn oudste broer, Nico... Als alle inwoners van Veenendaal moeten evacueren, merkt Niek dat de oorlog echt begonnen is. Vliegtuigen komen over en huizen worden in brand gestoken. Ze moeten weg hier! Niek gaat met zijn ouders en zussen aan boord van een overvolle rijnaak. In Krimpen aan de Lek vinden ze onderdak op een boerderij. Maar als Nieks zusje in een sloot valt en bijna verdrinkt, denkt hij dat het zijn schuld is. Wat zal vader zeggen...?

Dit spannende verhaal voor jongens en meiden is gebaseerd op historische gebeurtenissen. Op 10 mei 1940 brak in Nederland de Tweede Wereldoorlog uit. Alle mensen uit de Grebbestreek moesten evacueren. In Wegwezen! beleef je samen met Niek de eerste weken van de oorlog.

Beoordeling:

Dit boek is geschreven voor jongens en meisjes vanaf 9 jaar. Vanaf de eerste blz. is het een spannend boek en speelt het zich af in de eerste weken van de 2^e WO. Voor zowel jongens als meisjes zal dit boek zeker aanspreken en het boek is makkelijk te lezen en goed te volgen. De gebeurtenissen volgen achter elkaar en daarom is het spannend en ben je geneigd om snel verder te lezen. Er zit geen christelijke boodschap in het boek. Wel wordt er een keer gebeden voor het eten, maar verder niet. Voor deze leeftijd is het zeker een spannend en leuk boek om te lezen.

Eindoordeel:

Aanbevolen, maar minder geschikt om uit te delen op het Kerstfeest van de zondagsschool, gezien het ontbreken van een duidelijke christelijke strekking

Leeftijd 10-12 jaar



BRANDENDE BURCHTEN

door Henk Koesveld

Uitgeverij den Hertog, Houten

Leeftijd: vanaf 11 jaar

266 blz.

Prijs: € 15,90

Inhoud:

Victor leeft in een gevaarlijke tijd. Armoede en honger zorgen voor een gewapende opstand tegen koning Lodewijk. Ook Victors broer Audric sluit zich aan bij de opstandelingen. Niet iedereen is het eens met deze opstand. In het zuidwesten van Frankrijk heeft de koning mensen die voor hem willen vechten. Als Victors vader dit met zijn leven moet bekopen, maakt Victor een beslissende keuze. Hoever zal Audric gaan als hij ontdekt dat Victor aan de kant van de vijand staat? Dan ontmoet Victor Marthe, een meisje van adel. Haar leven loopt gevaar. Revolutionairen steken kastelen in brand en proberen de adel te doden. Op een dag wordt Marthe gevangen genomen. Victor probeert haar te redden en moet dus slimmer zijn dan de beul. Maar de beul is zijn eigen broer Audric... Een spannend historisch jeugdboek over de tijd van de Franse Revolutie.

Beoordeling:

Dit boek is geschreven voor zowel jongens en meisjes vanaf 11 jaar. De inhoud van het boek leent zich ervoor om door zowel jongens als meisjes gelezen te worden. Het is een spannend boek en het is een historisch jeugdboek. Dit boek zal zeker aanspreken en ondanks dat het een historisch jeugdboek is, is het boek makkelijk te lezen. Het is hedendaags geschreven en daarom goed te volgen. Er zit een christelijke boodschap in het boek.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen



DE OVERWINTERING OP NOVA ZEMBLA

P. de Zeeuw JGzn, naverteld door M.J. Ruissen

Illustraties: Rino Visser (omslag) en F. Rend (binnenwerk)

Uitgeverij De Ramshoorn, Goes

Leeftijd: vanaf 10 jaar

Leesniveau AVI M7

165 blz.

Prijs: € 15,95

Inhoud:

Het wijd en breed bekende verhaal van de zoektocht naar een route via het noorden naar het verre Oost-Indië. Een tocht met gebrekkige kaarten, houten schepen, woelige baren en allerlei gevaren. Klinkende namen als Willem Barendsz en Van Heemskerck. Uiteindelijk raakt de bemanning met het schip vast in het ijs en moet men overwinteren in een zelfgemaakte houten hut: het behouden huis. De bittere kou, de bloeddorstige ijsberen, ziekte als scheurbuik door gebrek aan vitaminen... en ook de vastberadenheid en tenslotte het wonder van hun terugkomst in Holland na achttien maanden. Dit alles ook na eeuwen nog bekend door de scheepjournaals van medeopvarende Gerrit de Veer.

Beoordeling:

Wie van geschiedenis en/of aardrijkskunde houdt, heeft aan dit boek een mooi bezit. Niet alleen het verhaal, maar ook de toeleiding van deze reis wordt verteld. Dominee Plancius wordt genoemd als cartograaf. Behoorlijk gedetailleerd wordt verslag gedaan van de ervaringen van de bemanning. Een kaartje is bijgevoegd. De illustraties zijn sober. Het gehele boek ademt een christelijke sfeer. Zinnen als "Ja, het is de hand van God, die ons samengebracht heeft" en "God zij geloofd dat ik jullie levend terugzie!" illustreren dat.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen

Leeftijd 10-12 jaar



LIVINGSTONE, ZENDELING EN ONTDEKKINGSREIZIGER

P. de Zeeuw JGzn & M.J. Ruissen (eindredactie)

Illustraties: Rino Visser (omslag)

en Roothciv en Ernest Prater (binnenwerk)

Uitgeverij De Ramshoorn, Goes

Leeftijd: vanaf 10 jaar

Leesniveau: AVI M7

132 blz.

Prijs: € 15,95, bij abonnement € 10,95

Inhoud:

De al jong hard werkende en studerende David Livingstone wil het Woord van God brengen in China. Een oorlog belet hem dat. Daarom gaat hij naar Afrika. Daar wil hij zending bedrijven, de mensen medisch bijstaan, maar ook de oorsprong van de rivier de Nijl ontdekken. Veel avonturen beleeft hij op zijn diverse tochten door dit continent. Vele bedreigingen biedt hij weerstand. Met name als Livingstone bekend wordt door zijn afkeer van de slavenhandel. Wonderlijke reddingen vallen hem ten deel. Veel van wat hij heeft meegemaakt is door hem opgeschreven, waardoor wij nu dit verhaal kennen.

Beoordeling:

Degene die van zendingsverhalen en van ontdekkingsreizen houdt, komt aan zijn trekken in dit boek. Het zending bedrijven en het ontdekkingsreizen strijden om voorrang. Een kaartje van zuidelijk Afrika voorin het boek verduidelijkt de plaatsen die in het verhaal worden genoemd. De inhoudsopgave geeft aan dat elk hoofdstuk bij bladzijde 0 begint, dat is een kleine omissie. De illustraties zijn sober. Het gehele boek ademt een christelijke sfeer. Zinnen die dat illustreren zijn: "... aan het verstand brengen, dat Jezus de mensen tot Zich wil zien komen niet uit angst, maar uit liefde." En: "Hij zou sterven. Zijn ziel ging naar de plaats waar hij verlost zou zijn van zijn zwakte."

Eindoordeel:

Warm aanbevolen



ONMOGELIJKE OPDRACHT

door André Heijboer

Illustraties: Roelof van der Schans

Uitgeverij De Banier, Apeldoorn

Leeftijd: 12 jaar en ouder

148 blz

Prijs: € 11,95

Inhoud:

Het leven van de 15-jarige Dávid Melnyk in Oekraïne is armoedig en uitzichtloos. Zijn vader heeft hem van school gehaald. Thuis, op de varkensboerderij, mag hij het vieze werk doen terwijl vader zijn roes ligt uit te slapen. Dávid haat zijn vader en vindt het wel prima als hij op een dag plotseling vertrekt. Wat Dávid niet weet, is dat zijn vader naar de stad Snizjne in Donetsk is gegaan om daar de separatisten te leiden in hun strijd voor onafhankelijkheid. Dávid wordt onverwacht in deze strijd betrokken als hij op een nacht lucht krijgt van een geheim raketsysteem. Deze ontdekking is levensgevaarlijk en stelt hem voor grote vragen. Misschien is zijn vader ook medeplichtig aan het neerhalen van het passagiersvliegtuig de MH17.

Beoordeling:

Dit boek is geschreven voor zowel jongens als meisjes, hoewel het jongens misschien meer aanspreekt, omdat de hoofdpersoon een jongen is. Het is een spannend boek, dat zich afspeelt in Oekraïne in een totaal andere wereld, dan onze wereld. In het begin van het boek wordt wel over godsdienst geschreven, maar dat is niet de ware godsdienst, die vrijmaakt. Later in het boek komt Dávid bij mensen wonen, die hem leren wat een leven met God is. Wat ware vrijheid geeft. Het is een duidelijk Christelijk boek.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen (voor de oudste groep)

Leeftijd 10-12 jaar



HUIZE FLUITEKRUID – het geheim van de vreemde tekens

door **Ingrid Medema en Esther Leeuwrik**

Illustraties: Esther Leeuwrik

Uitgeverij De Banier, Apeldoorn

Leeftijd: 9-12 jaar

220 blz.

Prijs: € 12,95

Inhoud:

Meggie is net verhuisd naar een oud huis aan de rand van een dorp. Het huis heeft ook een naam: 'Fluitekruid'. Haar vader en moeder willen het hele huis verbouwen. Meggie moet zichzelf bezighouden in de zomervakantie. Er is voor haar genoeg te beleven. Allerlei geheimen zijn er in en rond het huis te vinden. Allerlei vreemde tekens. Ook vindt ze verborgen schuilplaatsen in het huis. Erg spannend allemaal.

Beoordeling:

Het is voor kinderen van die leeftijd een leuk boek. Wel komt het boek rommelig over doordat er steeds woorden groter of vet gedrukt zijn op de bladzijden. Veel kleine tekeningetjes staan er in het boek. Er zit geen christelijke strekking in, daarom minder geschikt om met het kerstfeest te geven.

Eindoordeel:

Niet aanbevolen



DE STERRETELLERS

door **Jeannette Donkersteeg**

Illustraties: Sifra van Herwijnen

Uitgeverij De Banier, Apeldoorn

Leeftijd: vanaf 10 jaar

182 blz.

Prijs: € 10,95

Paperback

Inhoud:

Jenthe en Levi richten samen met hun buurjongens Niels en Sem de natuurclub 'De Sterrentellers' op. Ze willen aandacht vragen voor lichthinder in de nacht. De dieren hebben daar last van, maar de sterren zijn ook niet meer te zien. De kinderen houden een handtekeningactie en vertellen erover in de klas en houden een actiedag op school. Maar intussen speelt er bij Jenthe en Levi thuis ook iets, want waarom doen hun ouders zo geheimzinnig? Wanneer ze vertellen dat ze willen emigreren naar Oostenrijk, vindt niet iedereen dat zo leuk.

Beoordeling:

Mooi verhaal. De christelijke strekking zit door het verhaal heen. Er staan veel kleine tekeningetjes in het boek die niet altijd gelijk wat zeggen.

Eindoordeel:

Aanbevolen

Leeftijd 10-12 jaar



DE LANCASTER

door **Johan Leeflang**

Illustraties: Adri Burghout

Uitgeverij De Banier, Apeldoorn

Leeftijd: vanaf 10 jaar

145 blz.

Prijs: € 9,95

Inhoud:

Sander en Rhodé gaan met hun ouders en hun vriend Michiel een weekje op vakantie naar het Friese Eernewoude. Ze nemen een rubberboot met buitenboordmotor mee. Als ze horen dat er niet ver van de camping een vliegtuigwrak uit de Tweede Wereldoorlog uit het water gehaald wordt, is iedereen gelijk geïnteresseerd. Ze ontmoeten Douwe en Loes, die ook op vakantie zijn. Er zijn meer interessante ontdekkingen dan alleen de berging van het vliegtuig. Ze gaan op onderzoek uit om er achter te komen wat Douwe en Loes allemaal in hun schild voeren.

Beoordeling:

Je leest het boek in één adem uit. Het is of je zelf alles meebeleefd. De christelijke strekking is niet echt terug te vinden in het boek.

Eindoordeel:

Aanbevolen



HOE DE RUPS EINDELIJK ZIJN DOEL BEREIKTE

en 51 andere verhalen over Spurgeon voor kinderen

door **Tony Hutter**

Vertaald door Jeanette Wilbrink-Donkersteeg

Uitgeverij De Banier, Apeldoorn

Leeftijd: vanaf 10 jaar

143 blz. Paperback

Prijs: € 13,50

Inhoud:

In het zesde hoofdstukje van dit boek ziet Spurgeon vanuit zijn hotel een schip in nood op de Middellandse zee. Hij voelt zich machteloos. Een kleine vloot van Italiaanse vissersbootjes schiet te hulp. Ze proberen zo dicht mogelijk bij het schip te komen om er een touw aan vast te maken. Opeens hoort Spurgeon zingen. De vissers roeien op de maat van het gezang bij het schip vandaan. Zo trekken ze het schip de veilige haven binnen. Wij zijn ook in levensgevaar. Eén kan ons redden: Jezus Christus.

Beoordeling:

Dit boekje heeft, net als de vorige deeltjes, 52 hoofdstukken. Verschillende verhalen over Spurgeon spelen zich in dit deeltje in Frankrijk af. Ook zijn er verhalen over mensen uit andere landen die naar Spurgeon komen luisteren. Ieder hoofdstuk begint met een tekst uit de Bijbel. Dan volgt een stukje uit het leven van Spurgeon. Het boekje zit vol met lessen, op geestelijk gebied maar ook praktische lessen, hoe te leven als een christen. Het boekje is ook geschikt om voor te lezen, als verwerking na de Bijbelvertelling.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen

Leeftijd 10-12 jaar



DE ERFENIS VAN ABIOLA (deel 2)

door Janwillem Blijdorp

Uitgeverij Mes, Vierhouten

Leeftijd: vanaf 10 jaar

187 blz.

Prijs: € 8,95

Inhoud:

Amy en Eto wonen in Botswana naast een wildpark. Op een dag krijgen ze te horen dat er een Chinese filmploeg naar het wildpark komt om een film te maken over het leven van de Afrikaanse olifanten. Ze willen deze film gebruiken om hun landgenoten bewust te maken, hoe wreed het is om deze dieren te doden om het ivoor van hun slagstanden. De regisseur van de film neemt zijn zoon Hu mee, die dezelfde leeftijd heeft als Amy en Eto. Ze worden al snel vrienden en alle drie krijgen ze een rol in de film. Er zijn nog nooit stropers in het wildpark gezien, maar op de dag dat de filmcrew begint met filmen, vinden ze een dode olifant. Hij is doodgeschoten en zijn slagstanden zijn meegenomen. Dat kan geen toeval zijn. Eto heeft een vermoeden wie de olifant gedood heeft en samen met Amy en Hu, gaan ze op onderzoek uit. Eto's vermoeden was juist, maar ze worden ontdekt en gevangen genomen. Abiola is een vijandig stamhoofd en heeft een hekel aan de 'blanken' en de toeristen. Hij zet alles op alles om Botswana weer van de Tswana, de inboorlingen, te maken. Wanneer dit hem zelf niet lukt, geeft hij de opdracht over aan een nieuwe generatie die hetzelfde doel voor ogen heeft. De erfenis van Abiola is de macht over het land Botswana. Daar hebben de opvolgers van Abiola veel voor over. Zelfs het ontvoeren van Amy, Eto en Hu. Echter, hun plan mislukt. Abiola overlijdt, de kinderen worden bevrijd en de opvolgers van Abiola vluchten Botswana uit. De rust keert weer terug.

Beoordeling:

Dit boek is het tweede deel uit de serie: De jonge rangers. Zonder de voorkennis uit het eerste deel is dit boek, zeker bij de eerste hoofdstukken, lastig te volgen. Het vooraf lezen van het eerste deel is dus zeer aan te raden. Het boek is vooral erg informatief en leerzaam. Afrika is voor de meeste jongens en meisjes nogal onbekend. Dit boek laat Botswana zien uit verschillende perspectieven. Vanuit Amy, als het blanke meisje en vanuit Eto, als een Tswana. Beiden hebben een totaal ander leven dat bij elkaar komt in het wildpark. Verder is dit boek duidelijk Christelijk. Er wordt gelezen en gebeden voor het eten, en wanneer de kinderen verdwenen zijn, komt iedereen bij elkaar om te bidden.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen

Leeftijd 10-12 jaar



OPGEJAAGD

door **Bert Wiersema**

Uitgeverij Mes, Vierhouten

Leeftijd: vanaf 11 jaar

139 blz.

Prijs: € 8,95

Inhoud:

Op de eerste dag van de kerstvakantie hoort sportleraar Arie de Jager zijn voordeurbel. Op de stoep staat een hem volkomen onbekende man die juist heel veel van hem blijkt te weten. Hij is hoofd van een bijbelsmokkelorganisatie die bijbels per vliegtuig naar Rusland smokkelt. Er is iets vreselijk mis gegaan en Arie, die vroeger bij de commando's gezeten heeft, wordt gevraagd te helpen op een levensgevaarlijke missie. Omdat het leven van de piloot en het voortbestaan van de smokkelroute op het spel staan zegt Arie toe. Nog dezelfde dag is hij in Rusland. Het gaat al meteen hopeloos mis en hoewel Arie en de piloot elkaar vinden, volgt er een adembenemende klopjacht door de wildernis en de straten van Leningrad. Niemand lijkt te vertrouwen. Uiteindelijk lukt het hen om contact te leggen met de ondergrondse kerk. Via deze kerk leggen ze contact met Nederland en maken ze een plan om Rusland te ontvluchten. Vlak voor ze vertrekken, worden ze uitgenodigd om een kerstviering van de ondergrondse kerk in één van de kleine huisjes bij te wonen. Daar komen ze er achter dat geloven in Rusland echt gevaarlijk is. Toch kunnen ze weer aan het gevaar ontsnappen en komen ze uiteindelijk weer veilig aan in Nederland.

Beoordeling:

Een razend spannend verhaal van de eerste tot de laatste bladzijde, dat je in één adem uit zult lezen. Tegelijkertijd geeft dit boek stof tot nadenken. De smokkelroute van bijbels loopt gevaar en sportleraar Arie probeert deze route uit alle macht geheim te houden. Later in het boek wordt duidelijk waarom bijbels zo belangrijk zijn voor de Christenen in Rusland en wat het betekent om te geloven in een land waar dit niet mag.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen



PLAN B

door **Leanne van Spronsen**

Omslagillustratie: Melanie Broekhoven

Uitgeverij Den Hertog, Houten

Leeftijd: vanaf 9 jaar

Leesniveau: AVI E5 / CLIB 6

91 blz.

Actieprijs: € 5,95 (na 31-12-19 € 9,90)

Inhoud:

Net als elk jaar gaat Emilia met haar gescheiden moeder op familiebezoek in Spanje. Emilia vindt het vreemd dat ze haar winterkleren mee moet nemen, terwijl het in Spanje erg warm is. En waarom mag ze van mama haar vader niet bellen? Als ze na een paar weken terug naar het vliegveld gaan, wacht haar een nare verrassing. Het lijkt erop dat Emilia niet meer naar huis kan... Uiteindelijk wordt ze uit de situatie gered doordat ze hulp zoekt bij een pastoor in een kerk. Ze belijdt ook aan het eind van het verhaal dat haar hulp van God kwam, door een liedje dat ze vroeger op de zondagsschool geleerd had.

Beoordeling:

Een mooi, aangrijpend verhaal over de gevolgen van een scheiding voor een kind. Gelukkig krijgt het verhaal tegen het eind een positieve wending en zoeken de ouders weer wat toenadering tot elkaar. Ook wordt het plan opgevat om, na een periode van vervreemding van de kerk, weer eens naar de kerk te gaan.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen
