

Leeftijd 7-9 jaar



LENTE IN LEKDORP

door Janny den Besten

Illustraties: Marijke Duffhauss

Uitgeverij De Banier, Apeldoorn

Leeftijd: 8+

Leesniveaue: AVI E5

121 blz.

Prijs: € 10,95

Inhoud:

Tante Sandra en de meester gaan trouwen! Jens en Jolien willen op deze dag graag bruidsmisje en bruidsjonker zijn. Jens ziet zichzelf al zitten in een stoere auto en Jolien heeft er zo'n zin in om een mooie jurk te dragen... Maar dan horen ze dat dit feest waarschijnlijk niet doorgaat, want het aanstaande bruidspaar vindt Jens en Jolien niet netjes genoeg. Dat laat de tweeling niet zomaar gebeuren! Jens en Jolien bedenken een plan om te bewijzen dat ze wél geschikt zijn om bruidsjonker en bruidsmisje te worden. Maar of dat lukt?!

Beoordeling:

Vlot geschreven boek, met mooie passende illustraties. Voor de leeftijd zeer geschikte serie (dit is deel 6). Identiteit is verweven in het geheel van het boek. Kinderen leren lezende weg meer over de betekenis van Goede Vrijdag en Pasen. Doordat Jens en Jolien deze opdracht op school krijgen. Dat is een afweging die u zult moeten maken of u dit boek geeft met Kerstfeest.

Eindoordeel:

Aanbevolen



EEN WITTE WINTER

door Michel de Boer

Illustraties: Michel de Boer

Uitgeverij Mes, Vierhouten

Leeftijd: 7-9 jaar

Leesniveaue: AVI M5

61 blz.

Actieprijs: € 5,95 (na 31-12-19 € 7,95)

Inhoud:

Samen met papa maken Sam en Sanne een sneeuwpop in de tuin. De volgende dag willen ze een sneeuwpop maken op het grasveldje bij school. Maar de sneeuwballen zijn veel te zwaar om op elkaar te tillen. Sam gaat papa halen. Papa tilt de zware sneeuwbal op, maar laat hem opeens vallen. 'In mijn rug geschoten', kreunt hij. Sam en Sanne schrikken. Ze brengen papa op de slee naar huis. Gelukkig valt het mee. Op weg naar school proberen Sam en Sanne het ijs. Als Sanne midden op het ijs staat, komt er een grote scheur in. Een vreemde mevrouw redt haar. Ze beleven nog meer avonturen met de sledehonden en een sneeuwballengevecht bij hun hut. Op school leest de juf het kerstverhaal voor over Jozef en Maria en over de herders.

Beoordeling:

De kinderen zullen genieten van alle sneeuwavonturen die Sam en Sanne meemaken. De leeftijdsaanwijzing is 7-9 jaar. Het boekje is eerder voor 7 jarigen, dan voor 9 jarigen geschikt, ook gezien de illustratie op de voorzijde. De christelijke strekking komt tot uiting door de vertelling van de juf van het kerstverhaal.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen

Leeftijd 7-9 jaar



IJSKOUD

door **Maarten Brand**

Illustraties: Sia Hollemans

Omslagontwerp: Albert Bloemert

Vormgeving en binnenwerk: José Vermeer

Uitgeverij De Banier, Apeldoorn

Leeftijd: vanaf 7 jaar

Leesniveaue: AVI M5 / CLIB 5

78 blz.

Prijs: € 9,95

Inhoud:

Frank wil een hoepel van zijn zusje van het ijs halen, maar voelt op dat moment een duw in zijn rug. Hij belandt in het ijskoude water. Hij belt aan bij iemand en krijgt schone, droge kleren aan van Bob. De vraag is: wie heeft hem in het water geduwd? Frank probeert het samen met Bob en Rinke, zijn buurmeisje, uit te zoeken. Ze bellen bij verschillende mensen in de straat aan, maar niemand heeft gezien dat hij in het water viel. Frank verdenkt zelfs Bob ervan. In de buurt woont politieagent Arjen. Hij heeft een goed idee: zijn buurvrouw Machteld heeft een camera. Misschien kunnen ze zo ontdekken wie Frank in het water geduwd heeft. Als ze de SD-kaart eruit willen halen, blijkt die weg te zijn. Bob heeft de kaart er stiekem uitgehaald om bij zijn oom op de computer het filmpje te bekijken. Als ze het filmpje bekijken, blijkt wie de dader is: de fiets van Frank die omviel. Het was een dom ongeluk. Frank biedt zijn excuus aan Bob aan, omdat hij hem verdacht.

Beoordeling:

Een positief boek, dat ook voor oudere kinderen, die moeite hebben met lezen, spannend is. Telkens komt de vraag terug: mag je zomaar iemand vals beschuldigen? Bob gaat niet naar een christelijke school, Frank wel. Hij biedt zijn excuus aan en wil Bob een boekje geven met een verhaal uit de Bijbel, waaruit blijkt dat ook christenen nog verkeerde dingen doen. Een goede christelijke strekking.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen



JACHT OP DE DIERENSMOKKELAARS

door **Teunie Suijker**

Illustraties: Roelof van der Schans

Uitgeverij Den Hertog, Houten

Leeftijd: vanaf 9 jaar

Leesniveaue: AVI E5

116 blz.

Prijs: € 9,95

Inhoud:

Nicky krijgt een vreemd bericht uit Nederland: op Schiphol zijn gesmokkelde dieren uit de Amazone ontdekt. Nicky denkt dat dit met de geheime opdracht van zijn vader te maken heeft. Op een dag komt zijn indianenvriend Lenno bezorgd thuis. Hij is zijn papegaai Arro kwijt. Hij is verdwenen in de jungle. Ze gaan op zoek. Ze moeten Arro vinden. Dan ontdekken ze allemaal verdachte kastjes die verstopt zijn in de bomen. Wat heeft dit te betekenen? Maar dan ontdekken ze op de markt ook nog een jongen die kaartjes verkoopt voor een Jungle Tour. Ook denken ze dat hun lievelingsdolfijn Sousca weer in gevaar is. Ze gaan verder op zoek en bij een oude rubberfabriek doen ze een hele gevaarlijke ontdekking.

Beoordeling:

Een spannend boek. Als je eenmaal aan het lezen bent, wil je het boek gelijk uitlezen.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen

Leeftijd 7-9 jaar



APPLAUS VOOR PIM EN LIEKE

door Gerda Luytjes-Mensink

Illustraties: Anita Engelen

Uitgeverij Mes, Vierhouten

Leeftijd: 7-9 jaar

Leesniveaue: AVI M4

70 blz.

Prijs: € 7,45

Inhoud:

Lieke wordt door haar vriendinnetje Noor gevraagd om op het kinderkoor te komen. Dat vindt Lieke heel leuk, ook omdat het koor in het tehuis gaat zingen waar haar oma in zit. Noor komt bij Lieke en Pim met haar koormap. Samen gaan ze oefenen. Dan op maandagavond gaan ze voor de eerste keer naar het koor in een zaaltje bij de kerk. De dirigent is blij dat ze op het koor komen. Hij vindt dat vooral Pim een hele mooie stem heeft. De dirigent heeft ook een plan. De kinderen mogen mokken gaan verkopen om zo geld te sparen voor een nieuw orgel in het tehuis waar ze gaan zingen. Lieke en Pim proberen zoveel mogelijk mokken te verkopen. Bij één mevrouw krijgen ze een envelop. 's Avonds in bed weet Lieke niet meer waar ze de envelop heeft gelaten. Hij is kwijt! Ze kunnen hem nergens meer vinden. Als ze weer naar het koor gaan, mag Pim een vers alleen zingen. Na de pauze gaan ze tellen hoeveel mokken er verkocht zijn. Daan vertelt dat hij een envelop met geld heeft gevonden, de envelop van Pim en Lieke! Na de mooie uitvoering in het tehuis bij oma, mag Lieke het geld aanbieden. Met die bijdrage is er genoeg geld voor een nieuw orgel.

Beoordeling:

Een leuk boekje met herkenbare situaties voor kinderen. In het eerste hoofdstuk wordt verteld dat het kinderkoor in het tehuis mag zingen. In het laatste hoofdstuk is het zover. De kinderen zullen al lezend, genieten van alles wat Pim en Lieke meemaken voordat het zover is. Door de korte zinnen en de vele alinea's is het boekje goed te lezen. Er staan niet zoveel illustraties in, maar ze zijn wel goed passend bij het verhaal. De christelijke identiteit is op een natuurlijke wijze door het boek heen verweven.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen



IZA REDT EEN VEULEN

door Simone Foekens

Uitgeverij Den Hertog, Houten

Leeftijd: vanaf 8 jaar

69 blz.

Prijs: € 8,90

Inhoud:

Iza vindt het zo leuk: boer Stam heeft een veulen gekocht! Ze is gelijk dol op het lieve, zwarte dier. Op school bedenken Iza en Tina wel honderd onderwerpen voor hun spreekbeurt, maar er is niets wat ze echt leuk vinden. Dan hoort Iza dat veel dieren ziek worden door afval in de natuur. Dat kan toch niet?! Daar moet hun spreekbeurt over gaan. Op een ochtend gaat de telefoon. Het is boer Stam. Er is iets helemaal mis... Kunnen ze Nero helpen?

Beoordeling:

Dit boek is geschreven voor meisjes vanaf 8 jaar. Het is een leuk boek en spreekt aan bij meisjes. Het boek leest net als de andere delen van Iza makkelijk en is leerzaam. Er zit geen christelijke boodschap in het boek. Voor deze leeftijd is het een leuk boek om te lezen. Het boek ademt een positieve sfeer.

Eindoordeel:

Aanbevolen, maar minder geschikt om uit te delen op het Kerstfeest van de zondagsschool, gezien het ontbreken van een duidelijke christelijke strekking

Leeftijd 7-9 jaar



JOËL EN JAEI GAAN SPORTEN deel 1

door Jan Willem Blijdorp

Illustraties: Daan van Oostenbrugge

Uitgeverij De Banier, Apeldoorn

Leeftijd: vanaf 9 jaar

208 blz.

Prijs: € 11,95

Inhoud:

De tweeling Joël en Jael speelt het liefst op de Xbox. Tot ze van de dokter te horen krijgen dat ze te dik zijn en meer moeten bewegen. Ze raadt hen aan om op een sport te gaan. Joël en Jael weten niet welke sport ze moeten kiezen. Daarom verdiepen ze zich in judo, handbal, turnen, wielrennen, tennis, hockey, waterpolo en nog veel meer. Op school wordt er bovendien een sportdag georganiseerd voor de hoogste groepen. Daarbij worden verschillende atletiekonderdelen uitgevoerd. Door deze sporten raken ze wat kilo'tjes kwijt. Joël en Jael is een superleuke serie voor jongens en meisjes van 9 jaar en ouder. In dit deel wordt op een speelse manier kennisgemaakt met verschillende sporten. De tekeningen van Daan van Oostenbrugge sluiten helemaal aan bij de luchtige, humoristische sfeer van de tekst.

Beoordeling:

Grappig en heel herkenbaar boek voor jongens en meiden. Met op iedere pagina passende illustraties. Identiteit is heel natuurlijk in het boek verweven (naar kerk gaan e.d.) Zet kinderen op goede manier aan het nadenken over bewegen en sport. Als goed alternatief naast alle spelletjes op de Xbox e.d. Kortom opvoedkundig een prima boek!

Eindoordeel:

Aanbevolen



RENNEN VOOR DE GEIT – Tess & Jess 3

door Geesje Vogelaar-van Mourik

Illustraties: Trish Flannery

Uitgeverij De Banier, Apeldoorn

Leeftijd: vanaf 8 jaar

Leesniveaue: AVI M4

94 blz.

Prijs: € 10,95

Inhoud:

De juf heeft een krantje van de zending. Daarin staat dat de dominee in Afrika een fiets nodig heeft om bij de mensen op bezoek te gaan om over de Heere te vertellen. Met heel de klas gaan ze sparen voor de fiets. Ze maken allemaal een kijkdoos. Tess en Jess gaan samen met Bram en Koen langs de deuren. Ze krijgen overal wat muntjes in hun busje. Eén mijnheer weet niet wie de Heere is en hij heeft ook geen bijbel. Maar ze krijgen wel geld van hem. Bij het volgende huis vraagt mijnheer Schaap of ze wel een bewijs hebben dat ze met een kijkdoos langs de deuren mogen gaan. Hij vertrouwt het niet, maar ze krijgen toch iets van hem. Tess en Jess brengen een bijbel naar die ene mijnheer. Op school tellen ze het geld, het is te weinig voor een nieuwe fiets. Daarom houden ze een sponsorloop. Bram wil ook nog sparen voor een geit voor de kinderen in Afrika. Maar de juf vindt bijbels voor de kinderen belangrijker. Plotseling komt mijnheer Schaap de klas in. Hij heeft spijt dat hij niet zo vriendelijk was. Daarom komt hij geld brengen, precies genoeg voor een geit!

Beoordeling:

Een boek waarin kinderen zich inzetten voor een project voor de zending. Doordat het heel concreet is waar ze voor sparen, komt het dichtbij. Jongens en meisjes kunnen zich inleven in dit verhaal. Het boek is gedrukt in een groot lettertype en heeft veel leuke en bijpassende illustraties. De christelijke identiteit zit door het verhaal heen geweven.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen

Leeftijd 7-9 jaar



PIJLEN VOOR MARK

door Jeanet Zuidweg

Illustraties: Anneke Verheul-Moerdijk

Omslagontwerp: Studio Citróen

Uitgeverij Om Sions Wil, Alblasterdam

Leeftijd: vanaf 8 jaar

Leesniveau: AVI M5

118 blz.

Prijs: € 8,75

Inhoud:

De moeder van Mark moet door de scan. Het is allemaal heel spannend. Mark weet: papa en mama hebben de Heere lief. Op een vrije middag houden ze een speurtocht met pijlen. De zus van Julia tekent de pijlen en maakt de opdrachten. Mama zegt dat zij de volgende keer wel opdrachten kan verzinnen. Gaat dat wel als mama ziek is? De uitslag van de scan is niet goed: mama moet geopereerd worden in Gent (Mark woont in Zeeland). In de vakantie gaan ze een dag naar het ziekenhuis. Mark mag hen de weg wijzen. Het is wel spannend, maar ook grappig. Mark en zijn zusjes leren allerlei grappige Vlaamse woorden. Mark is jaloers op mama, omdat zij de Heere lief heeft: ze weet zeker dat God voor haar zorgt, ook als ze naar het ziekenhuis gaat. Ze vertelt over Gods zorg na de operatie. Maar opnieuw valt de uitslag tegen: mama moet chemokuren, ze zal zich ziek voelen en misschien wordt ze wel helemaal kaal. Toch blijft ze elke keer zeggen dat God voor haar zorgt. Als Mark 9 jaar wordt, is het toch feest. 's Middags mogen ze de pijlen van mama volgen.

Beoordeling:

Een mooi verhaal, ondanks alle zorg rond de ziekte van mama. Het wordt heel realistisch beschreven, zodat kinderen iets van de zorg en moeite begrijpen. Er gebeuren niet alleen verdrietige dingen, maar ook leuke dingen. Bijzonder is dat mama elke keer opnieuw vertelt wie de Heere voor haar is. Ondanks haar ziekte mag ze vertrouwen op God. De kinderen zijn jaloers op haar. Het boek heeft een duidelijke christelijke strekking.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen



MEES EN TIJN, EEN SPANNENDE NACHT (deel 7)

door Ina van der Beek

Illustraties: Melanie Broekhoven

Uitgeverij Den Hertog, Houten

Leeftijd: vanaf 8 jaar

Leesniveau: AVI E4 / CLIB 5

77 blz.

Prijs: €9,50

Inhoud:

Dicht bij het huis van Mees wordt een grote, nieuwe winkel geopend. 's Avonds gaan Mees en Tijn stiekem terug om nóg een gratis ijsje te halen. Maar als ze spelen op de kampeerafdeling, hebben ze niet in de gaten dat de winkel dichtgaat. Ze zitten opgesloten! Dan horen ze nog iemand door de winkel lopen...

Beoordeling:

Weer een erg leuk en best een beetje spannend boek in de 'Mees en Tijn'-serie. Het boek ademt een positieve sfeer, maar een christelijke strekking wordt gemist.

Eindoordeel:

Aanbevolen, maar minder geschikt om uit te delen op het kerstfeest, gezien het ontbreken van een duidelijke christelijke strekking

Leeftijd 7-9 jaar



DIEVEN OP VAKANTIE

door Hans Mijnders

Foto achterflap: Nico Mijnders

Uitgeverij Den Hertog, Houten

Leeftijd: vanaf 9 jaar

Leesniveaue: AVI E5 / CLIB 5

105 blz.

Prijs: € 9,90

Inhoud:

De tweeling Olivia en Benjamin gaan op vakantie. Ze verblijven in een huisje op een vakantiepark in Friesland. Samen met Jack, hun neef, verkennen ze de omgeving. In de buurt worden regelmatig diefstallen gepleegd, ook op het vakantiepark. Als ze door het dorp fietsen, zien ze een houten gebouwtje, US STEK. Benjamin denkt dat de dieven dit als uitvalbasis gebruiken. Elke keer zien ze ook een groene Renault op de parkeerplaats. De jongens doen niet bepaald vriendelijk. Zijn zij de dieven? Het valt hen ook op dat er bij een huisje vaak twee vissers zitten. Ze lijken alleen Duits te spreken, maar ze ontdekken dat de mannen ook Nederlands praten. Bij een viswinkel wordt ingebroken en de vrienden zien opnieuw de groene Renault: wel erg verdacht. Benjamin besluit om bij US STEK te gaan kijken. Hij pakt stilletjes de autosleutels en neemt wat gereedschap mee. Benjamin en Jack worden gepakt door de jongens, maar dan blijkt dat zij ook op zoek zijn naar de dieven. Bij het huisje van de vissers zien ze een derde man die iets in het water hangt. Er blijkt opnieuw iets gestolen te zijn: een portemonnee en een horloge. Benjamin, Olivia en Jack gaan samen met de jongens op onderzoek uit: er hangt een zakje in het water met geld. Ze schakelen de politie in die de 'vissers' betrapt en arresteert. De jongens worden beloond: ze krijgen een ontbijt, een cadeaubon voor een extra vakantie week, een etentje en € 100 om met elkaar te delen.

Beoordeling:

Een spannend boek, waarin steeds duidelijker wordt wie de daders mogelijk zijn. Benjamin en Olivia proberen hun ouders steeds zover te krijgen dat ze kunnen doen wat ze willen: op onderzoek uit. Soms zijn de kinderen echt bang, maar vooral Benjamin houdt van avontuur. Kinderen zullen het in één keer uit willen lezen. Een echte christelijke strekking is in het boek niet terug te vinden. In het boek wordt nergens gesproken over God of over de Bijbel.

Eindoordeel:

Niet aanbevolen voor uitdeling op het kerstfeest vanwege het ontbreken van een christelijke strekking

Leeftijd 7-9 jaar



DE REIS VAN DE RIKSJA

door Ada Schouten-Verrips

Illustraties: Adri Burghout

Omslagontwerp: Studio Citróen

Uitgeverij Om Sions Wil, Alblasserdam

Leeftijd: vanaf 9 jaar

Leesniveaue: AVI E7

99 blz.

Prijs: € 7,00

Inhoud:

Thaise kinderen proberen erachter te komen hoe lang de rode riksja al achter in hun straat staat. Opa Kiel lijkt er meer van te weten, maar hij zegt niets. Tante Tiva deelt vaak eten uit omdat de anderen weinig hebben. Sohail woont met zijn moeder in een van de huisjes. Zijn moeder werkt in het Asia hotel. Verder wonen Rohan en Lila in het straatje. Hun vader is vaak dronken en de kinderen zijn bang van hem. In de vakantietijd probeert Sohail geld te verdienen als schoenpoetser. Zijn moeder vindt dat niets, maar Sohail wil graag de riksja opknappen en daarvoor is geld nodig. Als Sohail om het sleuteltje van het kettingslot vraagt, wordt ze boos. Sohail krijgt van een vreemdeling een boekje met een verhaal. Hij stopt het in zijn kist. Hij leest het boekje over het scheppingsverhaal, maar begrijpt het niet goed. Zijn moeder bidt elke avond tot Boeddha. Opa Kiel praat over God. Op de riksja leest hij het verhaal voor aan Rohan en Lila. De volgende dag is hij het boekje kwijt. Wie heeft het gestolen? In het laatste huisje van de straat komen nieuwe bewoners. Het zijn Chinezen en ze maken elke keer ruzie. Ze willen ook dat de riksja verdwijnt. Lila wordt meegenomen door een vreemdeling, maar komt gelukkig weer terug. Sohail krijgt van de vreemdeling een stapel boekjes met verhalen, maar is hij wel te vertrouwen? Op een avond ligt de vader van Rohan en Lila gewond in huis en de volgende morgen is de riksja vernield. Sohail is heel kwaad. De Chinezen zijn verdwenen. Hij heeft een gesprek met de vreemdeling en opa Kiel komt erbij staan. De vreemdeling gaat met opa mee. 's Avonds eten ze met elkaar: opa vertelt dat hij zich 'verstopt' heeft. Hij had moeten vertellen over de Heere God. Moeder vertelt het geheim van de riksja en de moeder van Rohan vertelt hoe ze geholpen zijn door een oude Thaise man. Dat blijkt opa Kiel te zijn. De oude riksja wordt opgehaald en aan het eind van het straatje wordt een afdakje gebouwd, zodat ze allemaal naar de vreemdeling en zijn verhalen over God kunnen luisteren.

Beoordeling:

Een prachtig en spannend boek, waarin de Bijbelse boodschap op een mooie manier beschreven wordt. Het is eigenlijk een zendingsverhaal. Het is moeilijk voor opa Kiel om in een heidense omgeving over God te vertellen, maar hij laat het wel in zijn daden blijken. De vragen van Sohail worden heel goed naar voren gebracht. De vreemdeling moet voorzichtig zijn om Gods Woord te vertellen, maar hij zwijgt niet. De tekeningen zijn niet geweldig: het lijken foto's die bewerkt zijn en niet scherp zijn. Ze zullen kinderen niet echt aanspreken.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen

Leeftijd 7-9 jaar



DE ZAAK VAN HET VERDACHTE EI

door **Ludwina van Kuijk**

Illustraties: Albert Bloemert

Uitgeverij De Banier, Apeldoorn

Leeftijd: vanaf 9 jaar

Leesniveau: AVI M5

106 blz.

Prijs: € 9,95

Inhoud:

Rob is gek op hagedissen en wil er graag één als huisdier. Hij woont vlak bij dierenwinkel Zwenkie. Regelmatig gaat hij naar de winkel toe om naar de dieren te kijken. Op een nacht wordt hij wakker van vreemde geluiden. Hij ziet mannen lopen met kooien. Die brengen ze naar binnen in de dierenwinkel. Wat zou er aan de hand zijn? Rob gaat samen met zijn vriend Henri op onderzoek uit in de winkel. Maar ze zien niets verdachts. Tot ze in de kooi van de hagedis kijken. Er liggen vier eieren in, maar met één ei is iets raars aan de hand. Hun onderzoek loopt bijna verkeerd af.

Beoordeling:

Het is een leuk en spannend boek voor kinderen van deze leeftijd. Als je iets wilt, gaat het niet vanzelf. Dan moet je er voor sparen. Dat zien kinderen ook in dit boek terug. Er zit geen christelijke strekking in.

Eindoordeel:

Aanbevolen, maar niet geschikt om uit te delen tijdens het kerstfeest



CORS EN DE STUURMANSHOND

door **Henk-Jan van Ewijk**

Illustraties: de Boer illustraties

Uitgeverij Om Sions Wil, Alblasterdam

Leeftijd: vanaf 8 jaar

Leesniveau: AVI E4

126 blz.

Prijs: € 9,95

Inhoud:

Het boek is een waargebeurd verhaal over een blindengeleidehond die als puppy een jaar gaat wonen bij een gezinnetje. Dat was best wennen voor Cors en zijn zusjes Annemarie en Fenneke. Al snel komt de puppy Nina bij hen in huis. Cors gaat samen met zijn vriend Gideon mee naar de hondentraining. Het is de bedoeling dat de hond went aan het dagelijks leven van een gezin, zowel in huis, als daar buiten. Dat betekent dat Nina als aanstaande blindengeleidehond ook meegaat naar de kerk. Aan het einde van het boek lezen we hoe Cors een spreekbeurt houdt over deze honden en natuurlijk is Nina er dan ook. Uiteindelijk is Nina 14 maanden in het huis van dit gezin geweest.

Beoordeling:

Een waargebeurd verhaal wat ook informatie geeft over de training van blindengeleidehonden. Aan het einde van het boek worden er nog moeilijke woorden uitgelegd. Je merkt dat deze hond een voorlopig thuis heeft gekregen in een kerkelijk meelevend gezin.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen (als informatief boek)

Leeftijd 7-9 jaar



WOUT, FRANS EN DE KOPERDIEVEN

door **Hans Mouthaan**

Illustraties: Daan van Oosterbrugge

Uitgeverij Mes, Vierhouten

Leeftijd: vanaf 9 jaar

80 blz.

Prijs: € 7,45

Inhoud

Wout en Frans helpen mee met een ophaalactie van oude metalen. Vooral koper. Ze hopen genoeg geld te sparen om een grote tent te huren voor de vakantieBijbelweek. Maar er zijn nog meer kapers op de kust. 's Nachts wordt de koperen weerhaan van de kerktoren gestolen! De haan en de dieven zijn spoorloos. Wout en Frans zien vreemde mannen in de Griend, een wild natuurgebied, achter de watermolen waar ze wonen. De jongens verstoppelen zich bij de oude hut in hun zelfgemaakte uitkijkpunt in het riet. Ze herkennen de stem van Simon de visser. Ze wachten op een derde man maar dat gaat nog even duren. De jongens durven niet meer uit hun schuilplaats te komen. Het wordt al donker, wat zullen ze thuis ongerust zijn. Niels, de vriend van hun broer Bert komt naar hun schuilplek. Die verstuurt een appje om Bert te laten weten dat hij hen gevonden heeft. Na angstige uren waarin ze samen bidden om bescherming, horen ze dat de mannen spullen pakken, zakken worden uit de hut gedragen. Als de mannen weg zijn belt Niels eerst met de politie. De Molenaars en Niels worden opgehaald door hun broer met hun bootje. "Morgen zullen we wel horen hoe het afgelopen is". Als de jongens weer veilig thuis zijn, dankt vader de Heere, die hen zo trouw bewaard heeft. De politie en zelfs een verslaggever van de plaatselijke krant "Kontakt" komen langs. De jongens vertellen alles aan de politie. De jongens willen erg graag weten of de haan van de kerktoren terug is. De agenten kunnen alleen zeggen dat er gestolen spullen van de dieven in beslag zijn genomen. Tijdens de vakantieBijbelweek, met een mooie grote tent die betaald is van de opbrengst van het opgehaalde metaal gebeurt er iets bijzonders. Wout en Frans mogen met een hoogwerker de weerhaan terugplaatsen op de kerk. De burgemeester bedankt de jongens en er worden foto's gemaakt voor de krant. Als ze weer beneden zijn, kijken ze nog eens omhoog naar de haan op de toren. Die schittert in de zon, alsof hij nog nooit is weggeweest.

Beoordeling

Een goed verhaal met een duidelijke christelijke strekking. Het verhaal speelt zich af in de Alblasserwaard. Al heten de plaatsen net iets anders: Sluisdrecht bijvoorbeeld. De hoofdpersonen Wout en Frans zitten in groep 8. Meester Bovenkamp vertelt de paasmaaltijd in de opperzaal met de Heere Jezus. Op de toren van de kerk staat een waarschuwing vertelt de meester. Hij is van koper, hij kan niet kraaien, maar hij herinnert ons altijd aan deze geschiedenis. Tijdens de angstige nacht in de Griend bidden de jongens. En aan het einde van deze spannende avond als de jongens weer veilig thuis zijn zegt vader; "Nu gaan we eerst de Heere danken, Die jullie zo trouw bewaard heeft in deze avond". Dit komt zeker niet gemaakt over en past geheel in de stijl van het boek. Kortom een mooi, en spannend boek voor jongens.

Eindoordeel

Warm aanbevolen

Leeftijd 7-9 jaar



SPANNING IN BELGIE **door Jan van den Dool**

Illustraties: omslag Trude Euser

Uitgeverij Mes, Vierhouten

Leeftijd: vanaf 9 jaar

115 blz.

Actieprijs: € 6,95 (na 31-12-2019 € 8,45)

Inhoud:

Daan en Femke besluiten samen een fietstocht te maken. Al snel maken ze van alles mee. Hun beide telefoons worden gestolen bij een bezinepomp. Het leek een relaxte fietstocht te worden, die Daan en Femke samen gepland hadden. De fietstocht wordt echter spannender dan verwacht. Daan achtervolgt de dief van hun mobiele telefoons. Bij een achterpad verdwijnt de jongen een tuin in. De politie komt en Daan vindt de telefoons in een bloempot in het schuurtje van de tuin waar de jongen is ingegaan. Opgelucht stappen ze weer op de fiets. Ze hebben het erg leuk bij de familieleden die ze bezoeken. Ze fietsen door Duitsland en dan gaat het regenen. Ze besluiten hun fietsen (wel op slot) tegen een muurtje te zetten. Ze rennen naar een overdekte bushalte. De fiets van Daan is weg als ze weer verder willen gaan. Gelukkig hebben ze een tracker op hun fiets. Ze volgen het rode puntje op de telefoon. Ze komen weer in Nederland en de rode stip geeft aan dat de fiets in een loods is. Daar ontdekken ze nog meer fietsen. Ze verstoppelen zich als er mannen binnen komen die de fietsen meenemen. Dan, na een poosje, ontdekken ze dat ze opgesloten zitten in de loods. Er komen weer andere mannen in de loods en zij doen iets met Spaanse margrietten die een dubbele bodem hebben. Femke belt 112. Na veel spanning over mannen die de boel in brand willen steken arriveert de politie. Er worden professionele fietsendieven aangehouden en, zo vertelt de politie, hebben ze een drugshandel platgelegd. De fiets is niet meer in de loods en is ondertussen al verkocht. Gelukkig kunnen ze door de tracker zien waar de fiets is. De politie gaat de fiets terugvorderen en Daan en Femke mogen mee. Als de fiets weer terug is willen Daan en Femke erg graag naar huis, de politie brengt hen een stuk en het laatste eind fietsen ze zelf. Het zou toch jammer zijn als je na zo'n geweldige fietsvakantie door de politie werd thuisgebracht....

Beoordeling:

Een positief christelijk boek. Een leuk verhaal voor zowel jongens als meisjes. Op zondag gaan ze naar de kerk, bij tante Magda krijgt Femke een hoedje op van tante Magda. Bij tante Hilde lezen ze uit de Bijbel na het eten en zingen met het afruimen "Jezus is de goede Herder". De volgende dag is het zondag en met tante Hilde gaan ze ook mee naar de kerk. Daan en Femke beleven veel spannende ogenblikken. Al lezende leer je ook wat van topografie en de omgeving.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen

Leeftijd 7-9 jaar



BIKKEL BEVRIJDT Jessica

door Jan den Dool

Illustraties: Daan van Oostbruggen

Uitgeverij Mes, Vierhouten

Leeftijd: vanaf 9 jaar

75 blz.

Prijs: € 7,95

Inhoud :

Joris is geweldig blij met de jonge hond die hij voor zijn verjaardag krijgt. Hij noemt hem Bikkel. Het is een slim dier. Als het zomervakantie is, gaat Joris met zijn ouders en zijn zus Jessica naar de camping. In de bossen eromheen spelen ze spoorzoekertje met Bikkel. Al gauw wordt het spoorzoeken meer dan een spel, want... Jessica wordt lastiggevallend door een paar vervelende jongens. Ze laten haar snel gaan als Bikkel de jongens aanvalt. Jessica en Joris ontdekken een vreemde pakketbezorger in het bos. De pakketbezorger laat zijn busje onbeheerd achter en gaat een eindje lopen. Joris en Jessica besluiten de man in de gaten te houden, hij blijkt een huisje te huren op hun camping. Door Bikkel ontdekken ze de lege bestelbus en zien ze een andere auto aan komen rijden. Bikkel bijt in zijn arm door het open raam van de auto. De bestelwagen blijkt vol met gestolen pakketjes te zitten. Ze waarschuwen de politie. De politie vertelt hen dat ze weg moeten gaan bij het busje. Eén van de mannen spuit iets in de ogen van Bikkel en Jessica. Gelukkig komt de politie snel. Jessica moet even naar de dokter, hun ouders komen al snel. Er komt zelfs een helikopter om te zoeken naar de gevluchte man. Joris besluit niet mee te gaan naar de dokter en terug te gaan naar de camping. Onderweg ruikt Bikkel onraad. In de half ingestorte schuur blaft Bikkel. Joris belt opnieuw 112. De agenten komen snel. De volgende dag komen er agenten op de camping. Deze agenten in burger vertellen dat de politie al lang op zoek was naar de pakketbezorger omdat er veel pakketjes in de buurt niet aankwamen. De pakketbezorger wilde er vandoor gaan met een gestolen auto vol pakketjes en een handlanger. Maar ze kwamen niet ver, omdat jullie, samen met Bikkel, hen tegenhielden. Dankzij jullie, en met name Bikkel, kan iedereen in de buurt er weer op rekenen dat zijn bestelling echt thuis wordt bezorgd.

Beoordeling :

Een positief christelijk boek. Een boek voor zowel jongens als meisjes die van spanning houden. Het verhaal gaat snel en is met korte zinnen goed te lezen. Het is een christelijk boek, wat blijkt uit de volgende passages: Jessica bad: "Heere, help". Mama trekt haar tegen zich aan: "God ziet je altijd". (blz.32) Nog een stukje uit het boek waaruit blijkt dat het een christelijk boek is: Op hun veldje is het stil. En donker. "Kijk eens omhoog", zegt mama, "Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt..." (blz 49) Een leuk en spannend boek voor kinderen vanaf 9 jaar.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen

Leeftijd 7-9 jaar



DE BOOM VAN ISAÏ – Uitzien naar het Kerstfeest door W. Kloosterman-Coster en A. Kloosterman-van der Sluys

Illustraties: Anita Engelen
 Uitgeverij De Banier, Apeldoorn
 Leeftijd: 3-8 jaar
 36 blz.
 Prijs: € 14,95
 Boekje is geniet en bevat een posterpakket

Inhoud:

Dit boekje is te gebruiken in de adventsperiode. In 30 korte hoofdstukken worden zowel gedeeltes uit het Oude Testament als uit het Nieuwe Testament behandeld. Op iedere bladzijde staat een tekstgedeelte, een uitleg van dat Bijbelgedeelte, een bijpassend symbool en twee of drie vragen. Onder andere 'De boom van Isai, de schepping en zondeval, Rachab, Jesaja en Jeremia, Nehemia en Johannes de Doper komen aan de orde.

Beoordeling:

Een waardevol boekje voor de adventstijd. In de eerste plaats om thuis iedere dag uit te lezen. Maar ook te gebruiken op de zondagsschool. Bij ieder Bijbelgedeelte hoort een plaatje met een symbool dat verwijst naar een Bijbelse geschiedenis of profetie over de komst van de Zaligmaker. Het symbool laat zien welke weg God ging met Zijn volk tot aan de komst van de Messias en hoe wij ook vandaag nog mogen uitzien naar Zijn komst. Deze plaatjes met symbolen zijn bijgevoegd evenals een poster met een boom. Na het lezen van een hoofdstukje kunnen kinderen het bijbehorende symbool in de boom plakken. Voor de jongste kinderen (de aanbevolen leeftijd is 3-8 jaar) zijn het boekje en de persoonlijke vragen nog wel wat moeilijk.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen



BATTJE EN DE LOKFIETS door Simone Foekens

Illustraties: Roelof van der Schans
 Uitgeverij Den Hertog, Houten
 Leeftijd: 6-8 jaar
 Leesniveau: AVI E4
 80 blz.
 Actieprijs: € 6,50 (na 31-12-19 € 9,50)

Inhoud:

Dit is een spannend boek over Sem en Evi, twee vrienden. Nadat ze gezwommen hebben, ontdekken ze dat de fiets van Sem gestolen is. Later horen ze van de vader van Sem, die politieagent is, dat er een fietsenbende actief is. Sem heeft een pupje met de naam Battje. Hij leert de hond van alles, onder andere hoe ze zelf springend een deur open kan doen. Ook de fiets van de moeder van Evi wordt gestolen. Sem en Evi denken na over hoe ze de bende op kunnen sporen. Opeens ziet Sem hoe er een zwart busje stopt, twee mannen stappen uit en laden een fiets in. Dit zijn de dieven. Evi wil ze tegenhouden, maar nu wordt ze in het busje gesmeten en dat gebeurt ook met Sem en zijn hond Battje. Ze worden vastgebonden en opgesloten. Nu komt van pas dat Battje geleerd heeft om een deur open te doen en zo gaat ze weg, op zoek naar huis. Uiteindelijk vindt papa Battje, die erg moe is. Zodra ze te eten en te drinken heeft gehad, gaat ze op pad. De hond brengt ze bij de boerderij waar Sem en Evi zijn, maar ook de fietsendieven. Die worden opgepakt en Sem en Evi worden bevrijdt.

Beoordeling:

Het is een spannend boek voor kinderen van 6-8 jaar, misschien voor de 6-7 jarigen, nog iets te spannend. Het verhaal is verzonnen, maar de hond Battje bestaat echt. Het zou dus zomaar gebeurd kunnen zijn, en dan is het jammer dat het niet eindigt met dank aan God.

Eindoordeel:

Aanbevolen, maar minder geschikt om uit te delen op het Kerstfeest vanwege het ontbreken van een boodschap

Leeftijd 7-9 jaar



DE DIKSTE OPA VAN DE WERELD

door Bram Kasse

Illustraties: Marijke Duffhaus

Uitgeverij Den Hertog, Houten

Leeftijd: vanaf 7 jaar

Leesniveaue: AVI M5

114 blz.

Prijs: € 8,90

Inhoud:

Tijs en Jasmijn zijn met opa bij de kinderboerderij 'De Blijde Weide'. De kinderen vinden het leuk om op de ezel te rijden, maar dat lukt de eerste keer bij opa niet, zijn buik is te dik. Later probeert hij het opnieuw, maar dat vindt de buurman van de ezel, mijnheer Bonk niet goed, opa is veel te dik. Op school ontmoeten we juf Marloes, die getrouwd is met de oom van Jasmijn, Maikel. De juf is nu niet op school, want ze verwacht een baby en dat is te zien aan haar dikke buik. Als ze weer terugkomen bij de kinderboerderij is volgens de kinderen de ezel ziek, want hij heeft een dikke buik. Dat komt door opa, die met zijn dikke buik op de ezel heeft gereden vindt Rogier. Boven de slaapkamer van opa vinden ze een wieg, die willen ze cadeau geven aan juf Marloes. Zou de ezel ook zwanger zijn, maar dat kan niet, want 'Juffrouw Jansen', zo heet de ezel, is een jongetje. Maar wat heeft ze dan wel? In het ziekenhuis wordt de baby van Marloes en Maikel geboren. Ze wordt vernoemd naar opa en krijgt de naam van 'Hanne'. En de buik van de ezel? Op het moment dat opa zegt dat zijn buik zo waar is als een zak zand, weet de dierenarts het. Ze eet met het gras ook zand en dat zit nu allemaal in haar buik. Gelukkig kunnen ze hier wat tegen doen. Nu is opa is eigenlijk best trots op zijn prachtige volle buik.

Beoordeling:

De dikste opa van de wereld, is het negende deel in de serie over deze leukste, sterkste, slimste, rijkste, stoerste, mooiste, stoutste en jongste opa van de wereld. Dit komisch geschreven boek is iets langdradig, maar dat zal niet iedereen als een probleem ervaren. Opnieuw een leuk boek over dé opa van Tijs en Jasmijn voor kinderen vanaf een jaar of 7.

Eindoordeel:

Aanbevolen, maar minder geschikt om uit te delen op het Kerstfeest vanwege het ontbreken van de christelijke boodschap

Leeftijd 7-9 jaar



WERELD IN EEN KOFFER

door **Lianne Biemond**

Illustraties: Marlies Biemond

Uitgeverij Den Hertog, Houten

Leeftijd: vanaf 9 jaar

Leesniveaue: AVI 5

126 blz.

Prijs: € 10,50

Inhoud:

Naderah is een meisje van bijna 13 jaar en woont samen met haar vader en moeder, haar broer Zemar en zusje Nila ergens in Afghanistan. Ze houdt van schrijven en ze krijgt van haar moeder thuis school. In een koffer zitten alle schoolspullen, ook topografie van de hele wereld. Ze vindt het leven moeilijk. Ze mag niet naar school, is bang voor Taliban strijders. Haar vader (die heel goed is in het vertellen van verhalen) schrijft over de Taliban en de situatie in het land en waar hij al langere tijd bang voor is geweest, gebeurt. Op een dag wordt haar vader door talibanstrijders opgepakt. Oom (koko) Yasir helpt het gezin, maar op een dag wordt ook hij opgepakt. Naderah en haar broer Zemar maken allerlei spannende dingen mee als ze proberen in het huis van ome Yasir te komen. Daar vinden ze iets dat later heel belangrijk blijkt te zijn als haar moeder bijna het huis uitgezet moet worden vanwege een huurachterstand.

Beoordeling:

Het christelijk geloof komt in dit boek heel weinig aan de orde. Het thema 'verjaardag' komt wel goed uit de verf! Ook is het voor kinderen leerzaam om door dit boek te weten te komen wat het is om in een land te leven waarin je voortdurend bedreigd voelt. Nadeel vind ik dat het boek heel open eindigt, omdat je een ontknoping verwacht in verband met de verdwenen vader, maar dat blijft uit. Op zondagsschool zou het boek kunnen gegeven worden als bijvoorbeeld het thema 'verdrukking' aan de orde is, of in combinatie met een folder van de SDOK of Open Doors, of ter gelegenheid van iemands verjaardag. Als een kind dit boek zelf leest, kan het in het begin onhandig zijn als het op onbekende termen stuit. Achterin staat wel een verklarend woordenlijstje. Er staat in het boek zelf geen enkele illustratie, alleen een kaart aan het begin. Het boek daagt uit om door te lezen, want bijna elke keer eindigt een hoofdstuk op een spannende manier, zodat je direct aan het volgende hoofdstuk wilt beginnen.

Eindoordeel:

Spannend en leerzaam boek, maar het christelijk geloof komt niet zo veel aan de orde